



Winterkerk, 10-3-2024

'Een warm onthaal'

Voorganger : ds. Bram Bregman
Ouderling : Chris Dijkens
Diaken : Cocky van Hell en
Siny Dijkens
Lector : Ger Boon
Organist : Leen Jacobs

Te volgen via: <https://www.dashboard.dienstmeekijken.nl/ghkapeldoorn/>

Thema: Als God ons thuisbrengt, dat zal een droom zijn.



MUZIEK

De ambtsdragers komen binnen

DE DIENST BEGINT



WOORD VAN WELKOM

We gaan (zo mogelijk) staan

INTOCHTSLIED: "Dit huis een herberg onderweg"
(melodie: psalm 84)

1. Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,

een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

2. Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe of mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven –
plaats tegen de neerslachtigheid,
een pleister van barmhartigheid.

3. Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

BEGINWOORDEN

v: Onze hulp is de Naam van de EEUWIGE,

a: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v: die trouw blijft, telkens weer,

a: **en niet opgeeft wat God voor ogen staat:
een wereld waar liefde woont !**

v: Gegroet, u en jij, met de vrede van de
EEUWIGE.

a: **Amen.**

We gaan zitten

KYRIËGEBED

DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN

De kinderen gaan naar hun eigen kinderdienst

INLEIDING en GEBED OM DE HEILIGE GEEST

1^e LEZING: **Psalm 126**

LUISTEREN: Als God ons thuisbrengt (Lied 126a)

2^e LEZING: **Lukas 15: 17 - 24**

ZINGEN: **657: 1, 2, 4**

¹ Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

² Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

⁴ Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

VERKONDIGING

KORTE STILTE

MUSICA PRO DEO

ZINGEN: **1010: 1, 2, 3**

¹ Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

² Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

³ Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed)

MEDEDELINGEN

De kinderen komen in de kerkzaal (als er kinderen zijn)

DE DIENST VAN DE TAFEL

ZINGEN: **653: 5, 6**

⁵ Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

⁶ Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Tafelgebed

v. De Heer zal bij u zijn!

g. De Heer zal u bewaren!

v. Verheft uw harten!

g. Wij zijn met ons hart bij de Heer.

v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

g. Het past ons de Heer te danken.

Vg Gij die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel, domheid, drift,
plezier, onzekerheid, angst, verlangen.

Gij die ons denken peilt
en ieder woord naar waarheid schat,
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.

Gij toetst ons hart,
Gij zijt groter dan ons hart;
op elk van ons houdt Gij uw oog gericht;
en niemand of zij heeft een naam bij U,
en niemand valt, of hij valt in uw handen,
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe.

Maar nooit heeft iemand U gezien.
In dit heelal zijt Gij onhoorbaar.
En diep in de aarde klinkt uw stem niet;
en ook uit de hoogte niet,
en niemand die de dood is ingegaan,
keerde ooit terug
om ons van U te groeten.

Aan U zijn wij gehecht, naar U genoemd.
Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet.
Wij gaan de wereld door met dichte ogen.

Maar soms herinneren wij ons een naam,
een oud verhaal dat ons is doorverteld,
over een mens die vol was van uw kracht,
Jezus van Nazareth, een Jodenman;
in hem zou uw genade zijn verschenen,
uw mildheid en uw trouw;
in hem zou voorgoed,
aan het licht gekomen zijn
hoe Gij bestaat:
weerloos liefde-schenkend,
dienaar van mensen.

Hij was, zoals wij zouden willen zijn:
een mens van god, een vriend, een licht,
een herder, die niet ten eigen bate heeft
geleefd,
niet vergeefs, onvruchtbaar,
is hij gestorven;
die in de laatste nacht dat hij nog leefde,
het brood gebroken heeft en uitgedeeld,
en heeft gezegd:

“Neemt, eet, dit is mijn lichaam,
ik geef je Gods onvoorwaardelijke liefde.”

Toen nam hij ook de beker, en hij zei:
“Dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed.
Als je uit deze beker drinkt, raak ik je aan,
om op te staan tot een nieuw leven.”

Allen:

**Tot zijn gedachtenis
nemen wij daarom dit brood,
en drinken deze wijn,
om te leven vanuit Gods liefde en zegen,
Christus achterna, bevrijd zonder angst.**

Beadem ons met uw Geest,
hecht ons aaneen,
schouder aan schouder,
een huis, een kring, een lichaam,
dat aardt naar Jezus.

Ontlok ons de vruchten van de Geest,
door te doen en te geven, als hij:
liefde, ontferming, vrede, vertrouwen,
geduld en vreugde, helend en gelukkig-makend.

Samen bidden wij de woorden die hij ons leerde:
Onze Vader...

Vredegroet: Wens elkaar de vrede van Christus!

Nodiging

Lopend delen en ontvangen van brood en wijn

Dankgebed

ZINGEN: 536

¹ Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

² De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

³ Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

⁴ Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

ZEGEN

Allen antwoorden: **Amen, Amen, Amen**

COLLECTE BIJ DE UITGANG

MUZIEK

COLLECTE:

*U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of
middels deze link:*

**[https://site.skgscollect.nl/292/pagina/5627/digita
le-collecte.html](https://site.skgscollect.nl/292/pagina/5627/digita
le-collecte.html)**

1. Stichting Epafra

Stichting Epafra bezoekt gedetineerde
Nederlanders in het buitenland en geeft hun
geestelijke zorg.

Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is,
laten ze niemand zitten.

Epafra biedt hen geestelijke steun en praktische
hulp. Menselijk contact is waardevol, niet alleen
voor de gedetineerden maar ook voor familie en
vrienden. Ook aan hen bieden zij steun.

2. Goede Herderkerk.

3. Wijkkas

Kerkdienst zondag 17 maart 2024

Grote Kerk, voorganger: ds. Hester Smits.

BLOEMENGROET:

De bloemen van deze zondag gaan namens de
Goede Herderkerk naar:

☀ dhr. E. M. Bruins, Prins Willem Alexanderlaan,
als felicitatie met zijn 95^e verjaardag en naar

☀ Gijs en Frieda Verhoog, Methusalem, laan,
Ugchelen, ter bemoediging en als groet.

Ook gaan bloemen naar 2 gemeenteleden van de
Grote Kerk en de Jachtlaankerk

In verband met de privacywetgeving worden de namen alleen op de fysieke orde van dienst, die tijdens de viering wordt gebruikt, gepubliceerd. Bij het meeleeftbord in de hal kunt zich melden om de bloemen weg te brengen en kunt u uw naam op de kaart schrijven die met de bloemengroet wordt bezorgd.