



## Jachtlaankerk

# Jongerdienst 11 juni 2023

**Voorganger** : Michiel de Leeuw

**Organist** : Harrie den Besten

**M.m.v.** : Anne-Sophie (piano), Berend (elektrisch gitaar), Sipke (basgitaar), Bente en Lieke (viool), Martine (muzikaal leider en drum), Sophie, Stella, Cornelie, Jelka, Jonathan, Olijn, Michiel, Daniël, Mijs, Tijmen & Jesse, Tom, Sylvia, Wim, Gerard en Evelyn en alle jongeren van Kelderkerk en Kelderkerk Junior

*Thema: 'First dates met God'*

Te volgen via:

YouTube: [https://bit.ly/livestream\\_Jachtlaankerk](https://bit.ly/livestream_Jachtlaankerk)

Kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#kerken/11097>

### Orde van dienst

#### 1. Om te beginnen

- Orgelspel
- Begroeting door de ouderling van dienst
- Zingen (staand): LB 288 'Goedemorgen, welkom allemaal'
- We gaan zitten
- Gebed
- Zingen: LB 1005: couplet 1 t/m 4 solo, refrein telkens allen; couplet 5 en refrein allen

#### 2. First dates met God

- Inleiding op het thema
- Daten in de bijbel: Hooglied 2

##### *Het meisje*

Zo mooi als een appelboom tussen andere bomen, zo is mijn liefste tussen andere jongens.

##### *De jongen*

Zo prachtig als een lelie tussen het onkruid, zo is mijn vriendin tussen de andere meisjes.

##### *Het meisje*

Mijn vriend maakt me dronken van liefde, zijn liefde is overal om me heen.  
De liefde maakt me ziek.  
Beloof me, meisjes van Jeruzalem, dat je ons alleen laat zijn in de liefde.  
Wij zijn net als herten in het bos, we willen met rust gelaten worden.

Ik hoor mijn liefste,  
ik zie hem, hij komt eraan!  
Hij rent en springt over bergen en heuvels,  
hij is snel als een jong hert.  
Kijk, daar achter de muur,  
daar staat hij al en hij kijkt,  
hij kijkt door het raam naar binnen.  
Hij roept me, mijn liefste zegt iets tegen mij!

##### *De jongen*

Sta vlug op, mijn liefste,  
mooi meisje, kom met me mee!  
De winter is voorbij,  
het regent niet meer.  
Buiten bloeien de bloemen al,  
de vogels gaan weer zingen.  
Overall hoor je de duiven.  
De vijgenboom heeft al vruchten,  
de wijngaard bloeit, het ruikt heerlijk.  
Sta vlug op, mijn liefste,  
mooi meisje, kom met me mee!  
Verberg je niet, zoals een duif  
die een nest maakt in de bergen.  
Laat me je gezicht zien,  
want dat is zo mooi!  
Laat me je stem horen,  
want die klinkt zo prachtig!

- Special Guest: Cupido ♥♥♥
- Band: 'IDK you yet' – Alexander 23

*How can you miss someone you've never met?  
'Cause I need you now, but I don't know you yet  
But can you find me soon because I'm in my  
head?*

*Yeah, I need you now, but I don't know you yet*

*'Cause lately it's been hard  
They're sellin' me for parts*

*And I don't wanna be modern art  
But I only got half a heart to give to you*

*How can you miss someone you've never seen?  
Oh, tell me, are your eyes brown, blue, or green?  
And do you like it with sugar and cream?  
Or do you take it straight, oh, just like me?*

*Yeah, lately it's been hard  
They're sellin' me for parts  
And I don't wanna be modern art  
But I only got half a heart to give to you  
And I hope it's enough*

*How can you miss someone you've never met?  
'Cause I need you now, but I don't know you yet  
But can you find me soon because I'm in my  
head?  
Yeah, I need you now, but I don't know you yet*

*I need you now, but I don't know you yet  
I need you now, but I don't know you yet  
I need you now, but I don't know you yet  
I need you now, but I don't know you yet*

- Mozes' date met God (Exodus 3)

"Ik zorgde voor de schapen en geiten van mijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Op een dag ging ik met de dieren ver de woestijn in. Ik kwam bij de berg Horeb. De Horeb was een heilige berg. *In the middle of nowhere*. Daar zag ik ineens een struik die in brand stond, maar het gekke was: de struik zelf verbrandde niet. Ik dacht: Hoe kan dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken. Maar toen hoorde ik ineens een stem vanuit die struik: 'Mozes!' Ik schrok me wild. Ik antwoordde: 'Ja, ik luister.' Toen zei de stem: 'Kom niet dichterbij, en trek je schoenen uit. Want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob.' Toen hield ik mijn handen voor mijn gezicht, want ik durfde niet naar God te kijken."

- Elia's date met God (1 Koningen 19)

"Ik werd met de dood bedreigd en was gevlucht in de woestijn. Ik zag het niet meer zitten. Maar een engel redde mijn leven en uiteindelijk kwam ik na een lange tocht bij de berg Horeb. Ik verborg me in een grot op die berg. Toen sprak God tegen me. Hij zei: 'Kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten.' Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen openscheurden. Maar God was niet in de storm.

Na de storm kwam er een aardbeving. Maar daarin was God ook niet. Na de aardbeving kwam er een vuur, maar God was ook niet in het vuur.

Na het vuur klonk er alleen het zachte suizen van de stilte. Toen ik dat hoorde, deed ik mijn mantel voor mijn gezicht. Ik liep naar buiten en ging voor de opening van de grot staan. Daar hoorde ik een stem die zei: 'Waarom ben je hier, Elia?'"

- Onze date met God? (Mattheus 25)

Jezus zei: 'Als de Mensenzoon komt, zal het zo gaan: Hij komt met alle engelen uit de hemel. En hij zal als koning op zijn troon gaan zitten. Dan worden alle mensen van de wereld bij hem gebracht. Hij zal de mensen verdelen in twee groepen. De Mensenzoon zet de ene groep mensen aan zijn rechterkant en de andere groep mensen aan zijn linkerkant.

Dan zal de Mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: 'Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd.

Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe.' Dan zullen die goede mensen zeggen: 'Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis? Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? Wanneer was u ziek of gevangen, en kwamen wij naar u toe?'

Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: 'Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.'

- Band: 'One of us' – Joan Osborne

*If God had a name what would it be?  
And would you call it to His face?  
If you were faced with Him in all His glory  
What would you ask if you had just one question?*

*And yeah, yeah God is great  
Yeah, yeah God is good  
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah*

*What if God was one of us?  
Just a slob like one of us  
Just a stranger on the bus  
Trying to make His way home*

*If God had a face what would it look like?  
And would you want to see?  
If seeing meant that you would have to believe  
In things like Heaven and in Jesus and the Saints  
And all the Prophets*

*And yeah, yeah God is great  
Yeah, yeah God is good  
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah*

*What if God was one of us?  
Just a slob like one of us  
Just a stranger on the bus  
Trying to make His way home*

*Tryin' to make His way home  
Back up to Heaven all alone  
Nobody callin' on the phone  
Except for the Pope maybe in Rome*

*Yeah, yeah God is great  
Yeah, yeah God is good  
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah*

*What if God was one of us?  
Just a slob like one of us  
Just a stranger on the bus  
Trying to make His way home*

*Just tryin' to make His way home  
Like a holy rolling stone  
Back up to Heaven all alone  
Just tryin' to make His way home*

*Nobody callin' on the phone  
Except for the Pope maybe in Rome*

- Korte overdenking
- Band: 'Can't help falling in love' - Elvis

*Wise men say  
Only fools rush in  
But I can't help falling in love with you*

*Shall I stay?  
Would it be a sin  
If I can't help falling in love with you?*

*Like a river flows  
Surely to the sea*

*Darling, so it goes  
Some things are meant to be*

*Take my hand  
Take my whole life, too  
For I can't help falling in love with you*

*Like a river flows  
Surely to the sea  
Darling, so it goes  
Some things are meant to be*

*Take my hand  
Take my whole life, too  
For I can't help falling in love with you  
For I can't help falling in love with you*

### 3. Overgang groep 8-ers naar Kelderkerk

- Toespraakje
- We zingen ze toe: LB 421 (2x)



### 4. Bidden en delen

- Gebeden
  - Voorbeden
  - Stil gebed
  - Gezongen Onze Vader: JLB 44
- Mededelingen en toelichting collecte
- Zingen: LB 423 'Nu wij uiteengaan'
- Zegen
  - Zingen: **Amen.**
- Orgelspel
- Collecte bij de uitgang

*Na afloop van de dienst kunnen we elkaar  
ontmoeten met koffie of thee of limonade.  
Tip: spreek eens iemand aan die je nog niet kent!  
#FirstDates*

## Nieuws uit en voor de wijkgemeente Collecte

### 1.De eerste rondgang is voor de Diaconie / De Sleutel

Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij [De Sleutel](#). Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van welzijnswerk [Stimenz](#), de voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Inmiddels is er een bloeiende gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen dragen en is het aantal activiteiten gegroeid. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten?

### 2.De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren

O.a. pastoraat en onderhoud gebouwen

### 3.De derde rondgang is voor de Wijkkas: de Kinderkring.

Tijdens de kerkdienst hebben kinderen van de basisschoolleeftijd, verdeeld over twee of drie leeftijdsgroepen, hun Kinderkring. Een enthousiaste groep vrijwilligers bereidt dit iedere week, in overleg met de dienstdoend predikant, voor.

#### **Digitale Collecte:**

Voor uw digitale collecte met Appostel zie Pagina "Geven" op de website van de Jachtlaankerk.

Scan de QR-code voor het adres:



Of gebruik de link: [jachtlaankerk.nl/giften/](http://jachtlaankerk.nl/giften/)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer: **NL86 INGB 0008 2492 92** t.n.v. **Collecten JLK & KHS te Apeldoorn**, o.v.v. "Collecten Jachtlaankerk 4 juni 2023". De vermelding van de collecte-datum is belangrijk om de collecten aan de juiste doelen te doen toekomen. Wanneer u de zondagsbrief op papier heeft en u beschikt over een smartphone scan dan de onderstaande QR-code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt automatisch geleid naar een beschermde website waar u zelf het bedrag kunt invullen. De bankgegevens en de vermelding van de datum zijn voor u ingevuld.



#### **Actie Solidariteitskas, hulp gevraagd!**

Gemeenteleden waarvan het e-mailadres bij de kerk bekend is hebben enige weken geleden het verzoek gehad hun bijdrage voor de Solidariteitskas digitaal

over te maken. Velen hebben dat al gedaan waarvoor hartelijk dank!

De overige gemeenteleden krijgen de komende week een brief in de brievenbus met het verzoek hun bijdrage aan de actie solidariteitskas over te maken. Voor het bezorgen van deze brieven doen we graag een beroep op u om na de dienst in de hal een stapeltje brieven mee te nemen voor gemeenteleden in uw directe omgeving. U hoeft ze alleen maar op de aangegeven adressen in de bus te doen. Zo besparen we samen de kerk veel kosten. Hartelijk dank voor uw Solidariteit!

*De Kerkrentmeesters*

#### **Ingebruikname van de gedenktuin**

Op 20 mei heeft een groep van 20 mensen keihard gewerkt om de gedenktuin aan te leggen. Deze is ontworpen door Houkje Hibma en Tom Schoemaker, die ook de foto's heeft gemaakt. Dit is een plek, achter de kerk, om stil te staan bij de mensen uit de gemeente die overleden zijn. Voor elke overledene wordt een steen in de stiltekapel gelegd en deze blijft daar een jaar liggen. Veel nabestaanden kiezen ervoor om de steen daarna mee naar huis te nemen. Voor anderen hoeft dat niet zo nodig. Voor die stenen is nu een plek gemaakt.

Op zondag 18 juni, na de kerkdienst, zal de gedenktuin officieel in gebruik worden genomen. Bij de uitgang van de kerkzaal zal een tafel klaar staan waar alle stenen van de afgelopen jaren zijn uitgesteld. Iedereen mag een steen meenemen en die een plekje geven in de nisjes die in de tuin gecreëerd zijn.

Mocht u een steen thuis hebben liggen die u liever een plekje gunt in de gedenktuin, dan bent u ook van harte uitgenodigd om deze hier neer te leggen. Voor meer informatie; Tom Schoemaker, tel. 06-55240763

#### **Tentoonstelling schilderijen Jenny Kuiper**

De schilderijen van ons gemeentelid Jenny Kuiper, tentoongesteld in zaal 1, zijn voor geïnteresseerden ook te koop. De opbrengst is voor de Jachtlaankerk. Voor nadere info: [kuiper17@telfort.nl](mailto:kuiper17@telfort.nl) / 06-42546375

#### **Bloemen**

De bloemen van vandaag worden, als groet van de gemeente, naar een aantal gemeenteleden gebracht.

#### **Kerkdiensten zondag 18 juni 2023**

Jachtlaankerk : Ds. Michiel de Leeuw  
Kapel Hoog Soeren, 10.30 uur: Onderwegdienst

#### **Kopij volgende zondagsbrief**

[zondagsbrief@jachtlaankerk.nl](mailto:zondagsbrief@jachtlaankerk.nl)