

2022-2023

Verdieping in Noord-West



Woord vooraf

*Het programma voor het seizoen 2022-2023
ziet er weer “normaal” uit: lezingen, leerhuizen, films
en gesprekskringen over onderwerpen die ertoe doen.
Geen coronawaarschuwingen meer – laten we hopen
dat we dit seizoen ongeschonden kunnen werken.*

*Laat u verleiden om mee te doen aan activiteiten van
Verdieping in Noord-West. Er is keuze genoeg.
U zult zien dat er meer is dan de waan van de dag.*

*Via de website van de kerk en de andere kanalen
(vrijdagmail, nieuwsbrief, zondagsbrief, e.d.) houden
we u op de hoogte van eventuele wijzigingen en
aanvullingen.*

*Commissie Verdieping in Noord-West,
Senno Verduijn, coördinator
sennoverduijn@gmail.com / tel. 055-3015039*

Data om te noteren:

4 september 2022 *Geloven 2.0*

19 september 2022 *1^e bijeenkomst spoorzoekers*

27 september 2022 *Groeien in geloof*

9 oktober 2022 *Geloven 2.0*

11 oktober 2022 *Godschaamte JLK*

18 oktober 2022 *De vierde scheppingsdag JLK*

25 oktober 2022 *Godschaamte JLK*

26 oktober 2022 *Vernieuwing van de kerk, GHK*

3 november 2022 *Onzeker weten GHK*

6 november 2022 *Geloven 2.0*

8 november 2022 *De verovering v/d vrijheid JLK*

10 november 2022 *Onzeker weten*

17 november 2022 *Onzeker weten*

22 november 2022 *De verovering v/d vrijheid JLK*

23 november 2022 *Vernieuwing van de kerk, GHK*

25 november 2022 *1^e v/d Gespreksgr. rouwverwerking*

29 november 2022 *Groeien in geloof*

1 december 2022 *Onzeker weten*

11 december 2022 *Geloven 2.0*

16 december 2022 *Movies that matter*

9 januari 2023 *Ontwikkelingen in de evangelische
en charismatische kerken.*

11 januari 2023 *Vernieuwing van de kerk, GHK*

15 februari 2023 Vernieuwing van de kerk, GHK
24 januari 2023 Wie ben ik en waar kom ik vandaan JLK
17 februari 2023 *Movies that matter*
20 februari 2023 *Geld en goed*
21 februari 2023 *Groeien in geloof*
28 februari 2023 *Migrantenkerken en wij*
6 maart 2023 *Geld en goed*
13 maart 2023 *Geld en goed*
16 maart 2023 Vernieuwing van de kerk, GHK
20 maart 2023 *Geld en goed*
18 april 2023 *Groeien in geloof*
21 april 2023 *Movies that matter*
6 juni 2023 *Groeien in geloof*
2^e vrijdag van de maand *Jachtschotel*

En verder:

- **Spoorzoekers:** één keer per maand een bijeenkomst voor de middengeneratie. 1^e bijeenkomst 19 september
 - **Catechese groep 7 en 8** (en brugklas)
- **Taizéreis**

‘De 4e scheppingsdag in wetenschappelijk perspectief’ Lezing Pier Slump

God schiep op de eerste 'dag' het licht. Er waren al drie 'dagen' voorbij eer de zon werd geschapen, de lichtbron voor de dag. Hoe kan dat? In poëzie is alles mogelijk, de wetenschap brengt vele beperkingen mede. We gaan binnen dat harnas van beperkingen eens bekijken wat er op 'die vierde dag' is gebeurd. En het grappige is: het gebeurt nog steeds! Ook vandaag.

Datum: 18 oktober 2022

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Locatie: Jachtlaankerk

Inleider: Pier Slump

Opgave: pieraslump@gmail.com

‘Wie ben ik, en waar kom ik vandaan?’ Lezing Pier Slump

Natuurlijk ben ik een kind van mijn ouders! Maar hoe weet ik dat zeker? En waar komen wij allemaal vandaan? Is het menselijk ras één grote familie? Het antwoord op deze vragen, en meer, komen allemaal aan de orde.

Datum: 24 januari 2023

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Locatie: Jachtlaankerk

Inleider: Pier Slump

Opgave: pieraslump@gmail.com

Gesprekskring: “Vernieuwing van de kerk” door ds. Bram Bregman

Leeswerk: In de eerste 4 bijeenkomsten lezen: Carel ter Linden – Wat doe ik hier in godsnaam? (Voor iedere bijeenkomst 50 pagina’s leeswerk thuis.) Aan het begin van alle bijeenkomsten een inleiding:

1^e De ontwikkeling van godsdienstig bewustzijn in de bijbel – naar nu, de 21^e eeuw.

2^e Waar gaat het God (in de bijbel) om? – Kuitert – Den Heyer – Drewermann – Ter Linden

3^e De ‘ontdekking’ van de psychologie – wat betekent dit voor ons gods- en mensbeeld?

4^e Kan de kerk transformeren tot een levensschool van de liefde – Jezus achterna?

5^e Wat kunnen al deze nieuwe inzichten concreet betekenen voor vernieuwing van de PGA?

Na de inleiding ca. 25 minuten discussie met de deelnemers van de gesprekskring, vervolgens 10-15 minuten pauze, waarna we gedurende ca. 45 minuten vragen en opmerkingen bij het leeswerk bespreken.

Als u interesse heeft geeft u zich op voor de middag- of de avondbijeenkomsten.

Die zijn steeds op dezelfde datum. U mag altijd een keer wisselen tussen middag en avond.

Voor het doorgaan van de middag- en avondbijeenkomsten ga ik uit van een minimum groepsgrootte van 7 personen.

Mocht dit niet lukken dan zoek ik contact over deelname in hopelijk de andere serie bijeenkomsten op de middag of de avond die wel doorgaat.

Data: Woensdagen 26 oktober, 23 november, 11 januari, 15 februari, en donderdag 16 maart.

Tijd: 14.00 of 19.30 uur

Locatie: Goede Herderkerk

Begeleider: Bram Bregman

Opgave: via kerkrentmeesters@goedeherderkerk.info

Onder vermelding van middag of avond.

Leeskring 'ONZEKER WETEN', een inleiding in de radicale theologie.

Het leven is onzeker, en dat geldt ook voor ons geloven. Moeten we alle onzekerheid proberen uit te bannen en zien op te heffen? En kan dat wel? Ten koste van wat? Of is onzekerheid een voorwaarde voor geloven?

Deze en andere vragen komen aan de orde waar we samen met anderen dit in 2022 verschenen boekje zullen gaan bespreken. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vooraf het betreffende deel hebben gelezen.

De avonden zijn van 20.00-21.30. Er is eerst een gezamenlijke inleiding door één van de predikanten. Daarna verdelen wij ons over kleinere groepen.

Donderdag - 3 nov.: locatie Goede Herderkerk,
bespreking deel 1
-10 nov.: locatie Jachtlaankerk,
bespreking deel 2
-17 nov.: locatie Julianakerk,
bespreking deel 3
- 1 december: locatie De Drie Ranken,
in gesprek met één van de schrijvers:
Gerko Tempelman.

(kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5). Deze avond is ook los van de eerdere avonden te bezoeken.

Deze kring is een samenwerkingsproject van: De Jachtlaankerk, De Grote Kerk, De Goede Herderkerk, Wijkgemeente Noord-Oost en geloofsgemeenschap De Drie Ranken.

Aanmelden (graag vóór 1 oktober) bij
adwjlhuizen@3ranken.nl



Gesprekskring: ‘Godschaamte’

In het boek *Godschaamte* (2021) onderneemt de publicist en journalist Stephan Sanders een eigentijdse expeditie op zoek naar God. Vanaf 2016 deed hij daarover al in het dagblad *Trouw* verslag.

Sanders keerde in februari 2016 na lange tijd terug naar de kerk. Niet vanwege een trouwerij of begrafenis, maar omdat hij moest van zichzelf. Deze religieuze wending ging bij hem gepaard met de nodige schaamte.

Hij vraagt zich in dit zeer persoonlijke boek af hoe het komt dat er in het publieke domein zo weinig oog is voor gelovigen, laat staan voor nieuwgelovigen. Het boek geeft een krachtige aanleiding om eens bij onszelf na te gaan hoe het zit met onze Godschaamte. In hoeverre durven wij voor ons geloof uit te komen tegenover de mensen met wie wij samenleven? Vormt het geloof daarin voor ons al dan niet een obstakel om verbinding te houden en/of te maken met de mensen om ons heen?

Dit boek biedt daarop een eigentijdse reflectie die ik graag met jullie zou willen delen. Mocht je belangstelling hebben, schrijf je dan in!

Voor de eerste bijeenkomst lezen we pp. 5-153; de tweede bijeenkomst betreft pp.157-204.



Data: Dinsdag 11 en 25 oktober 2022

Tijd: 20.00-21.30 uur

Locatie: Jachtlaankerk

Begeleider: Johan Reijmerink

Opgave: uiterlijk 5 oktober 2022 bij

Johan Reijmerink

johanreijmerink@gmail.com

06-36529851

max. 15 deelnemers

Leeskring en lezing Alain Verheij: ‘GELD en GOED.’

Hoe we de wereld echt kunnen verrijken.’

Alain Verheij is theoloog, schrijver en spreker. In 2019 was hij al eens te gast in ons midden, toen n.a.v. zijn eerste boek ‘God en ik’. In zijn derde boek ‘Geld en goed’

onderzoekt Alain Verheij hoe mensen met hun geld omgaan, wat geld met ons doet, en hoe we de wereld mooier kunnen maken door anders naar geld te kijken. Inspiratie vindt hij in de eeuwenoude bijbelverhalen, die een verrassend licht werpen op deze hedendaagse urgente kwesties. Zo komen we via manna en de Romeinse belastingmunt bij de bitcoin en de toeslagenaffaire. En hij zet óns aan het denken over hoe wij de wereld kunnen verrijken door anders met ons geld om te gaan.

We houden deze leeskring gezamenlijk met de Jachtlaankerk, de Grote Kerk, de Goede Herderkerk, Wijkgemeente Noord-Oost en geloofsgemeenschap De Drie Ranken. We lezen en bespreken dit boek in vier avonden op vier verschillende locaties, telkens van 20.00 - 21.30 uur:

- Maandag 20 februari 2023 - Jachtlaankerk
- Maandag 6 maart 2023 - De Drie Ranken
- Maandag 13 maart 2023 - Julianakerk
- Maandag 20 maart 2023 - Grote Kerk: lezing door Alain Verheij



De laatste avond, de lezing van Alain Verheij zelf, is ook los van de andere avonden te bezoeken. We vragen voor de lezing in de Grote Kerk een vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,-).

Aanmelden (graag vóór 1 februari) bij ds. Michiel de Leeuw:
predikant@jachtlaankerk.nl / 0642089096

De verovering van de vrijheid - gesprekskring



Alicja Gescinska is een Pools-Belgische filosofe die in 2011 een succesvol en leesbaar boek schreef over het omstreden begrip vrijheid. Vlak voor de val van de Muur in 1989 vluchtte zij met haar familie naar België. Ze kon er als kind moeilijk aarden. Voor de vlucht had ze een heel ander idee over vrijheid dan de vrijheid die ze later in

het westen zou ervaren.

Haar autobiografische ervaringen weet zij in dit boek overtuigend te verbinden met haar filosofische inzichten over vrijheid. Ze laat ons zien dat vrijheid verre van vrijblijvend is. Gescinska citeert in dat verband de voormalige Poolse paus Wojtyla: ‘Ware vrijheid schuilt in de goddelijke waarheid.’

Ik zou graag met jullie de grenzen van vrijheid willen verkennen vanuit de christelijke waarden waarvoor wij staan. Mocht je belangstelling hebben, schrijf je dan in!

Voor de eerste bijeenkomst lezen we het eerste deel; de tweede bijeenkomst het tweede deel.

Data: Dinsdag 8 en 22 november 2022

Tijd: 20.00-21.30 uur

Locatie: Jachtlaankerk

Begeleider: Johan Reijmerink

Opgave: uiterlijk 4 november 2022 bij

Johan Reijmerink, 06-36539851

johanreijmerink@gmail.com

max. 15 deelnemers

Lezing ‘Ontwikkelingen in de evangelische en charismatische kerken.’

Dr. Miranda Klaver zal ingaan op de opkomst en het succes van de evangelische en charismatische kerken en wat andere kerken daaruit kunnen leren.



De verhalen over de toekomst van het christendom in Nederland zijn somber: veel kerken zien jaarlijks hun ledentallen afnemen en steeds meer kerkgebouwen worden gesloten. Verrassend is echter de opkomst van evangelische en charismatische kerken, die veel jonge mensen aantrekken. Zowel in grote steden als op de Nederlandse ‘biblebelt’ groeit de aanhang van eigentijdse kerken. Wat maakt deze kerken zo populair? Wat is de rol van media en muziek? En wie zijn die gelovigen van succesvolle megakerken?

Deze trend binnen het christendom in Nederland staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een wereldwijde groei van evangelische, charismatische en pinksterkerken. Daarom biedt lezing een verrassende inblik in actuele ontwikkelingen binnen de christelijke traditie waar het geloof sterk verbonden wordt met de ervaring van het alledaagse leven. Dr. Miranda Klaver is theoloog en antropoloog. Zij is hoogleraar antropologie van religie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is specialist op het gebied van de charismatische en pinksterbeweging.

De lezing komt tot stand door samenwerking tussen de VU-vereniging en Verdieping in Noordwest van de PKN te Apeldoorn.

U wordt verzocht u aan te melden via e-mail: lezing.miranda.klaver.apeldoorn@gmail.com.

Lezing door dr. Miranda Klaver (VU) op maandag 9 januari 2023 in de Jachtlaankerk te Apeldoorn (Jachtlaan 143).
Ontvangst vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom. De toegang is vrij.

Migrantenkerken en wij

Spreekers: Dr. Simon Ririhena en Madelon Grant (VU Vereniging)
(Coördinator van Samenwerkende Kerken in Nederland, SKIN).



Een miljoen christenen zijn de afgelopen jaren uit het Zuiden en Oosten naar Nederland is gekomen. Het zijn broeders en zusters die hier christen willen zijn. Contact is niet altijd gemakkelijk. Er kunnen grote verschillen zijn in cultuur, theologie en geloofsbeleving die leiden tot vooroordelen over en weer. Toch geloven we dat ze niet voor niets in ons midden zijn gekomen en dat we alleen kerk kunnen zijn samen met hen.

Datum: 28 februari 2023

Tijd: 20.00 u

Locatie: Jachtlaankerk

Begeleider: Teun Wolters

Opgave: teunwolters39@gmail.com

Geloven 2.0: gespreksgroep voor 16+ jongeren

“Geloven 2.0” is een platform voor jongeren van 16 jaar en ouder, die eens bewust en kritisch over hun geloof en leven willen nadenken. Wat houdt je bezig? Wat vind je belangrijk? Waar heb je vragen bij?



Qua geloof: wat heb je meegekregen en wat kun je daar zelf mee? Hoe ontwikkelt zich dat? Hoe kijk je aan tegen God en Jezus, de bijbel, het leven en de wereld?

We komen 1x per maand bij elkaar, op zondagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur (hét moment waarop iedereen kan), op de volgende data:

- Zondag 4 september
- Zondag 9 oktober
- Zondag 6 november
- Zondag 11 december

Data in 2023 spreken we later af.

Aan het eind van het seizoen komt de mogelijkheid ter sprake om in een feestelijke dienst belijdenis van je geloof te doen, maar alleen voor wie dat wil en daaraan toe is. Wil je meedoen, of wil je meer weten? Contact: ds. Michiel de Leeuw, predikant@jachtlaankerk.nl / tel. 0642089096.

Groeien in geloof – gesprekskring voor ouders over geloofsopvoeding

Een gesprekskring over geloofsopvoeding, bedoeld voor ouders van jonge kinderen. We gaan met elkaar op zoek naar antwoorden op vragen als: hoe geef je geloof een plek in de opvoeding van je kinderen? Wat heb je zelf meegekregen wat betreft geloof en wat betekent dat nu (nog)? Wat wil je doorgeven? Wat vind je belangrijk en waardevol? Het gaat over opvoeding, rituelen vormgeven, kinderbijbels, bidden, christelijke feesten vieren door het jaar heen, omgaan met life events. Alle relevante thema's komen een keer voorbij. Vijf keer per jaar komen we op een dinsdagavond bij elkaar.



Voor wie: ouders uit Jachtlaankerk, Goede Herderkerk en Grote Kerk

Data: dinsdagen 27 september, 29 november, 21 februari, 18 april en 6 juni

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Plaats: Jachtlaankerk

Begeleider: ds. Michiel de Leeuw

Opgave: predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096

Gespreksgroep Rouwbeleving

Als je een dierbare verliest, kun je het leven ervaren als een ‘land waar je de weg niet kent’. Het kan moeilijk zijn om verder te komen, in je pijn en je verdriet.



Het omgaan met je gevoelens, het vinden van een ritme en zinvolle invulling van je dag, het opbrengen van de energie, de omgang met anderen in je omgeving. Er kunnen allerlei vragen opkomen, over het verleden en de toekomst, over het waarom, over je geloof.

Misschien kan deze rouwbelevingsgroep dan iets voor u betekenen. Want het kan helpend zijn om over je ervaringen te praten met mensen die een zelfde soort verlies hebben meegemaakt. Aandacht, herkenning en erkenning kunnen steun en troost bieden. Natuurlijk in alle vertrouwelijkheid. En er worden handvatten aangereikt om je weg te vinden in dat onbekende land.

Gespreksthema's zijn o.a.: afscheid en uitvaart, rouwgevoelens en rouwproces, omgaan met de feestdagen, dierbare herinneringen en rituelen, reacties vanuit de omgeving, zorg voor jezelf, geloof en zingevingsvragen.

We houden 7 maandelijksse bijeenkomsten, van november tot juni. De eerste bijeenkomst is op vrijdag 25 november, van 15.00 – 17.00 uur in de Jachtlaankerk. Daar spreken we de volgende bijeenkomsten met elkaar af. Twijfel je over deelname? Je kunt ook na de eerste bijeenkomst besluiten of dit bij je past.

Meer informatie en opgave bij: ds. Michiel de Leeuw, 06-42089096 / predikant@jachtlaankerk.nl

Movies that matter

The Two Popes (2019): 16 december 2022



12

Een film gebaseerd op het aftreden van paus Benedictus en de verkiezing van paus Fransiscus in 2013. Twee pausen, die mens blijken

te zijn, met vallen en opstaan. Twee zienswijzen, twee geloofstalen, twee zoektochten, twee worstelingen, één bijzondere vriendschap.

Just Mercy (2019): 17 februari 2023



12

We volgen in dit op feiten gebaseerde verhaal de jonge advocaat Bryan Stevenson. In Alabama verdedigt hij in de jaren '80 en '90 vele zwarte gevangenen die ten onrechte ter dood zijn veroordeeld. Met hart

en ziel strijdt hij, in een wereld die bol staat van racisme, voor 'just mercy': enkel wat barmhartigheid, genade, mededogen. Het blijft een actueel thema...

The Way: 21 april 2023

Daniel is de zoon van de Amerikaanse dokter Tom. Hij is een fervente wandelaar en legt de [pelgrimsroute naar Santiago de Compostella](#) af. Tijdens de tocht wordt Daniel echter het slachtoffer van een storm en komt hij om het leven. Tom heeft nooit begrepen waarom zijn zoon



die tocht wou afleggen. Op zoek naar antwoorden en het lichaam van zijn zoon trekt Tom naar [Saint-Jean-Pied-de-Port](#), waar hij begint aan dezelfde pelgrimsroute. Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van een lange wandeltocht, maar ontmoet hij ook enkele lotgenoten.

Tijd: 19:00-22:00 uur

Om 19:00u start de film: zoek dus voor die tijd een plekje. Na de film is er een nagesprek met wie wil.

Locatie: Goede Herderkerk

Begeleider: Maarten de Graaf

Opgave: kerkrentmeesters@goedeherderkerk.info

Jachtschotel voor iedereen

Iedere tweede vrijdag van de maand serveren we een Jachtschotel in de Jachtlaankerk. Voel je welkom om mee te eten en om iemand mee te nemen!

Vanaf 17.00 uur kun je meehelpen bij het bereiden van de maaltijd en om 18.00 uur gaan we aan tafel. Alle ingrediënten zijn vegetarisch en biologisch.

Opgave: via Saskia Kattemölle, telefoonnummer 0652416133
of via de aanmeldijst in de hal van de Jachtlaankerk.



Catechese groep 7 en 8 uit JLK, GHK en GK



Voor kinderen uit groep 7 en 8, uit de Jachtlaankerk, de Grote Kerk en de Goede Herderkerk, is er catechese. Gezellig én leerzaam.

Groep zeven komt samen in het najaar van 2022, in de Goede Herderkerk. Groep achters ontmoeten elkaar in het voorjaar van 2023, in de Jachtlaankerk.

Met groep zeven hebben we het over de vraag: ‘Wat zie je en wat betekent het?’ We hebben het over allerlei dingen die je in en rond de kerk hoort en ziet. We vertellen verhalen, we gaan samen een keer ergens naar toe, we versieren kaarsen, je leert een paar woorden Hebreeuws, en nog veel meer.

Met groep acht ontdekken we de geheimen van de 40-dagentijd en Pasen. We gaan een vasten-challenge aan en vieren een Seidermaaltijd. We gaan op speurtocht door de kerk op zoek naar oude symbolen en verhalen en houden een bijbelse proeverij.

Meer informatie bij:

ds. Michiel: predikant@jachtlaankerk.nl, 06-42089096
en Rêveline Stoop: revenkees@hotmail.com / 06-42559373

Spoorzoekers:
Gesprekskring voor de middengeneratie

Aan de hand van de cursus ‘Mensen van de Weg’ bespreken we actuele levensvragen. Zo leren we van en met elkaar.

Nieuwsgierig naar deze cursus?
Neem een kijkje via de QR:



We starten in september en ronden in juni af met een gezamenlijke activiteit.

Weet je welkom en schuif een avondje aan om te kijken of dit het spoor is dat jij zoekt!

Wanneer: één keer per maand

Locatie: Goede Herderkerk

Tijd: 20.00-21.30 uur

Voor wie: Geïnteresseerden uit Goede Herderkerk, Jachtlaankerk, Grote kerk en omstreken!

1^e bijeenkomst nieuwe seizoen, maandag 19 september 2022.

Meer weten: Corina Besteman, h.besteman@chello.nl,

06-44046837

Taizéreis zomervakantie 2023



Gaat het er dan
eindelijk weer van
komen? Met
Apeldoornse
jongeren uit
verschillende
kerken naar de
inspirerende en
gezellige

kloostergemeenschap Taizé in 2023? We hopen van wel!

De planning is dat we gaan in de eerste week van de zomervakantie. Zet dus zondag 9 juli t/m zaterdag 15 juli 2023 vast in je agenda.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de plannen? Stuur dan een berichtje naar ds. Michiel de Leeuw (predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096). Je kunt natuurlijk ook zelf al even rondkijken op de website van de gemeenschap van Taizé: <https://www.taize.fr/nl>.