



Jachtlaankerk

Zondagsbrief 25 september 2022

Voorganger : ds. Michiel de Leeuw
Organist : Herman Koopmans
M.m.v. : Kinderkoor o.l.v. Martine Brussee

Te volgen via:

YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL9sv0IExERJqbSojwUpobbFhHWBj6EmS1>

Kerkomroep: <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11097>

Orde van dienst

1. De ontmoeting

- Kinderkoor: 'Een menselijk gezicht'
*God gaf zijn woord aan mensen, en zei:
'Maak geen beeld van mij.'
Dat hoeft ook niet, want het beeld van God
dat ben jij.*

- Begroeting door de ouderling van dienst
- Zingen (staand): JLB 13a
- We gaan zitten
- Stil gebed

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is en het werk van Zijn
handen niet loslaat

- Kyriegebed, afgesloten met JLB 150:
1, 2, 3 Kinderkoor, 4 allen
- Glorialied (staand): LB 152 : 1, 2, 5

2. De lezingen en de verkondiging

V: De Heer is met u allen

A: Zijn vrede is met u

- Gebed van de zondag
- Moment voor de kinderen

Link naar het materiaal:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ED6KhK7cWanCQ00DHfyefw6X-IGhZbSp>

- Kinderkoor: 'Bloemen hoeven niks te kosten'
*Bloemen hoeven niks te kosten,
Zijn er zomaar voor de lol
Staan daar zomaar mooi te wezen
En een lekkere geur te geven
Bloemen hele grote bossen
Zet je huis maar vol*

*Huizen zijn er om te wonen
Maar niet met de deur op slot
Ieder op zijn eigen flatje
Da's toch helemaal geen pretje
Laat de mensen binnen komen
't hele huis moet vol*

*Mensen moeten kunnen leven
Als de bloemen in de wei
Je hoeft heus niks te presteren
Je hoeft enkel maar te leren
Hoe elkaar een zoen te geven
Maak de mensen blij*

- Kinderen gaan naar de kinderkring
- Lezing: Lucas 16 : 19 – 31
- Zingen: LB 1005: 1, 2, en 4 solo 3 en 5 allen
(Engelse tekst)
- Overdenking
- Meditatieve muziek

3. Het verzamelen

- Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
- Verslag Nacht Zonder Dak
- Zingen: JLB 67:
1, 3 en 5 kinderkoor, 2 en 4 allen
- Mededelingen en toelichting collecte
- Zingen: LB 871
- Zegen
Zingen: **Amen.**
- Orgelspel

- Collecte bij de uitgang

*Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
Je bent van harte uitgenodigd!*

Nieuws uit en voor de wijkgemeente

Collecte, tijdens de dienst

1. De eerst rondgang is voor de Diaconie Gemeentediaconaat

Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor een kwart van de Nederlanders is dat niet zo. De diaconie stelt elk jaar een aantal minder draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat om toch van een korte vakantie te genieten. Met de bijdragen van vandaag wordt dat mogelijk gemaakt.

2. De tweede rondgang is voor de Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren

(o.a. pastoraat en onderhoud gebouwen)

3. De derde rondgang is voor Kerk in Actie / Zending Vredesweek (Colombia)

Colombia: vrouwen als vredestichters
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met veel doden, ontheemden en armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden zetten zich samen in voor blijvende vrede in hun land, maar ook in hun huis. Ze volgen samen bijbelcursussen en worden vaak diep geraakt door herkenbare Bijbelverhalen. Ze verspreiden hun kennis in hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld tegen te gaan.

Op welke wijze kunt u uw bijdrage overmaken:

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer: **NL86 INGB 0008 2492 92** t.n.v. **Collecten JLK & KHS te Apeldoorn**, o.v.v. "Collecten Jachtlaankerk 25-september-2022". De vermelding van de collecte-datum is belangrijk om de collecten aan de juiste doelen te doen toekomen.

Wanneer u de zondagsbrief op papier heeft en u beschikt over een smartphone scan dan de onderstaande QR-code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt automatisch geleid naar een beschermde website waar u zelf het bedrag kunt invullen. De bankgegevens en de vermelding van de datum zijn voor u ingevuld.



Wanneer u de zondagsbrief digitaal leest op uw smartphone of PC/Laptop dan kunt u kiezen om de collecte-link te gebruiken door te klikken op: [Collecten](#). Ook dan zijn de bankgegevens en de vermelding van de datum voor u ingevuld en is het bedrag aanpasbaar.

Bloemen

De bloemen van vandaag worden, als groet van de gemeente, naar een aantal gemeenteleden gebracht.

Nacht-zonder-dak

Zondagochtend zit er een groep stoere jongeren in de kerk die samen de nacht heeft doorgebracht in de open lucht. Niet alleen voor de lol en gezelligheid, maar ook om aandacht te vragen voor mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Samen met u zamelen zij geld in voor het goede doel, Stichting Zwerfjongeren in Apeldoorn. De stichting zet zich in voor de opvang en begeleiding van zwerfjongeren, jongeren die als vluchteling in Nederland zijn gekomen, asiellozende jongeren, tienermoeders en andere risicjongeren. De opbrengst van de markt op de startzondag komt ten goede aan de stichting. Dankzij uw vrijgevigheid helpt u jongeren die uit onveilige situaties komen aan een veilig thuis. Namens de stichting, danken wij u hartelijk voor uw steun!

Praat mee over de koers van de JLK!

'Thuis in de Kerk' gesprekken in oktober
Volgend op het nieuwe Beleidsplan willen we met jullie als gemeenteleden dieper met elkaar in gesprek gaan over de koers van de Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren: hoe ervaren we onze kerk en liturgie, wat willen we anders gaan doen en hoe kunnen we als kerk actiever naar buiten treden? Praat mee over elk thema dat je boeit:

Identiteit van de Jachtlaankerk: waar staan we nu en welke kant willen we op? maandag 3 oktober, 20.00 uur en donderdag 6 oktober, 15.00 uur

Liturgie en muziek: hoe beleef je de diensten en wat zou je anders willen? maandag 10 oktober, 20.00 uur en vrijdag 14 oktober, 15.00 uur

Diaconale actie: hoe worden we als JLK / KHS actiever naar buiten toe? donderdag 20 oktober, 15.00 uur én 20.00 uur

Uitgebreidere info vind je op de website. En je kunt je opgeven bij Sjani v.d. Laan, via sjani-gijsvdlaan@hetnet.nl / 06-29464959

Verdieping in Noord-West 2022-2023

Het programma van Verdieping in Noord-West ziet er voor het nieuwe seizoen weer uitdagend uit: leerhuizen, lezingen, maaltijden, films en gesprekskringen over onderwerpen die ertoe doen. Laat je verleiden om mee te doen aan één of meer van deze activiteiten. Er is keuze genoeg. Voor alle leeftijden. In de hal van de kerk kun je een brochure meenemen waar het hele programma in staat, maar je vindt alle informatie natuurlijk ook op de website van de kerk. Via de website, nieuwsbrief en zondagsbrief houden we je op de hoogte van eventuele wijzigingen en aanvullingen. Van harte aanbevolen!

Wie gaat er mee naar het Open Vuur?

In de Drie Ranken houden ze 2x per maand het Open Vuur: een stilte-/reflectiemoment in de week. Om te kijken of dit ook mooi is voor in de JLK, wil ik op woensdag 5 of woensdag 19 oktober dit gaan meemaken. Wie wordt daar ook enthousiast van en gaat mee? We verzamelen om 19:15 bij de ingang aan de Eglantierlaan.

Het Open Vuur is van 19:30-20:00. 'Officieel' is het in de Drie Ranken voor 45-minners, maar om een keer te komen kijken zijn we ook van harte welkom met 45-plussers. Meer informatie op: <https://devuurplaatsapeldoorn.nl/hetopenvuur/>
Graag opgeven bij Martine Brussee, martine.gilde@gmail.com

Mededeling van de diaconie

WINTERJASSENACTIE

Voor veel mensen dreigt het een koude winter te gaan worden. Door de hoge kosten voor elektriciteit en gas is het hele leven veel duurder aan het worden. Voor wie al weinig te besteden heeft en ook voor wie tot nu toe nog net rond kon komen is dat een groot probleem. Geld kan je maar één keer uitgeven en wat kies je dan?

Winterjassen zijn duur maar noodzakelijk. En daar horen sjaals en handschoenen bij.

Daarom starten we een winterjassenactie.

We vragen: Neem op 2 en 9 oktober een winterjas, sjaal en/of handschoenen mee die u over heeft en kunt missen. Neem als u het heeft ook kledinghangers mee. We hangen de winterjassen met sjaals en handschoenen op in de fietsenstalling voor de kerk. Wie het nodig heeft mag het meenemen. Ook plaids en dekens zijn welkom.

Joodse lezing

Nadat vanwege corona deze lezingen lange tijd niet konden worden gehouden, kan nu worden gemeld dat op zondag 2 oktober (Israëlzondag) rabbijn Jacob de Leeuwe naar Apeldoorn komt. Hij komt spreken over de vraag waarom noch de Tora noch het Oude Testament goed te begrijpen zijn zonder kennis van de Talmoed. Met voorbeelden uit het boek Numeri, zoals o.a. genoemd in het boek dat rabbijn Jonathan Sacks daarover schreef.

Plaats: synagoge aan de Paslaan 18. Tijd: 15.00 tot 16.45 uur. Toegang gratis. Wel een collecte voor het onderhoud van de synagoge. Meer informatie op de website Joodse Lezingen, en bij Leo IJkel (marleo.ijkel@hetnet.nl)

Gedenksteden

Op zondag 2 oktober zullen door de werkgroep Gedenksteden Joods Apeldoorn gedenksteden worden gelegd bij de volgende huizen van waaruit in de oorlog Joodse mensen werden opgepakt om te worden omgebracht in concentratiekampen: Staringlaan 3 en Waltersingel 62. Om 13.00 uur bent u welkom in Berkenhove, Koning Lodewijklaan 387b, waarna we naar de genoemde adressen lopen.

Zondags-kerkbrief

DV zondagavond 25 september een DMB dienst "Apeldoorn zingt" in de Grote Kerk

Voorganger: ds. Hans van Ark uit Vorchten

Thema "Een slaapwekkende preek"

Organist: Wilbert Magré

Koor: Een nieuw lied uit Oldebroek o.l.v.

Jenny van Ark

Aanvang 19.00 en vanaf 18.45 samenzang.

Bedankje

5 Sept waren we 60 jaar getrouwd. Leen en ik willen iedereen bedanken voor de felicitaties, lieve woorden en mooie bloemen.

Hart verwarmend.

Hartelijke groet Leen en Leny de Bruijn Dijkgraaf.

Kerkdiensten zondag 2 oktober 2022

Jachtlaankerk : ds. R.W. Heins
avondmaal

Kapel Hoog Soeren : Friese dienst

Kopij volgende zondagsbrief

zondagsbrief@jachtlaankerk.nl

Annemiek Stoop, tel. 522 3943