

Nieuwsbrief 18 september

In deze nieuwsbrief:

- **Groet van de predikant**
- **Startzondag 20 september in de Jachtlaankerk: aanmelden en liturgie**
- **Middagprogramma Startzondag: Fietstocht met Vossenjacht!**
- **Installeren Scipio App**

Groet van de predikant



Afgelopen zondag 13 september, bij onze terugkeer in de Jachtlaankerk, hadden we meteen een pittig thema bij de hand, namelijk: vergeving. Dit n.a.v. de evangelietekst die op het rooster stond: Mattheus 18 : 21 – 35. Waarin Jezus oproept tot een zeer ruimhartig vergevingsbeleid van onze kant: zeventig maal zeven.

Schuld en vergeving, het zijn complexe begrippen. Het heeft zoveel kanten, dat je er wel tien preken over kunt houden. En voor een aantal van ons raakt het heel direct aan ons persoonlijk leven. Brengt het pijnlijke herinneringen of actuele toestanden boven, met alle ingewikkelde gevoelens die daarbij horen. Dat bleek ook wel uit enkele gesprekken die ik met

kerkgangers voerde n.a.v. deze dienst. Over de (on)mogelijkheid van vergeven.

Diezelfde zondagmiddag las ik (toevallig?) een interview met de Zweedse auteur Ann Heberlein. Ze heeft net een boek geschreven over het kwaad, schuld en schaamte, en vergiffenis. De prikkelende krantenkop boven het artikel luidde: "Soms is het moreel fout om te vergeven."

Heberlein is geïnspireerd door de bekende filosofe Hannah Arendt (1906-1975), die veel over het kwaad heeft geschreven, zeker ook in relatie tot de Holocaust. Voor Hannah Arendt was duidelijk dat er dingen zijn die je niet kunt vergeven, die je niet mag vergeven. Sommige schuld is onophefbaar, daar mag je geen eind aan maken door vergeving, want dat zou het kwaad teveel relativeren.

Ann Heberlein, die zelf ook in het verleden door iemand beschadigd is, zegt: "Ik ben christen, en dan weet je dat vergeving belangrijk is. Het is moeilijk om daar anders over te denken." Lachend: "Zeventig maal zeven maal zul je vergeven, dat wist ik wel. Het was heel bevrijdend om daarna Arendt over het kwaad te lezen." En over de man die haar beschadigd had: "Vergeven zou onvergeeflijk zijn."

Dit deed me denken aan een beroemde uitspraak van een andere grote filosoof, Emmanuel Levinas (1906-1995), misschien niet toevallig net als Arendt van joodse komaf. Die zei: "Een wereld waarin de vergeving almachtig is, wordt onmenselijk."

Ja, die tien preken over vergeving, dat gaat nog wel lukken...

Hartelijke groet, en goede moed!

Ds. Michiel de Leeuw

Startzondag 20 september in de Jachtlaankerk: aanmelden en liturgie

Het was fijn, ondanks alle maatregelen, elkaar afgelopen zondag te begroeten in de Jachtlaankerk.

Bij alle komende kerkdiensten bent u meer dan welkom maar u moet zich vooraf aanmelden (via de Scipio app of via de koster).

Belangrijk om te weten is dat:

- De kerkdiensten steeds voor de komende 4 weken wordt open gezet zodat u voldoende tijd heeft om u aan te melden.
- Er minder plek is in de Jachtlaankerk vanwege de maatregelen.
- De Wijkkerkenraad als uitgangspunt heeft om voor iedereen die een dienst wil bijwonen de plekken per zondag goed te verdelen zodat u toch met enige regelmaat de kerkdienst kunt bezoeken.
- De kerkzaal is ingericht volgens de maatregelen en wij altijd anderhalve meter afstand bewaren.
- Iedere kerkdienst altijd live te volgen is via een online uitzending, zie verderop in deze nieuwsbrief de link voor aankomende zondag.

Voor de komende vier zondagen kunt zich als volgt aanmelden voor de diensten:

a. door gebruik te maken van een App op uw smartphone (Scipio-online). Daarvoor is nodig dat u uw mailadres doorgeeft, u wordt daarna per mail uitgenodigd deze App te downloaden. Uw mailadres kunt u sturen aan koster.verhuur@jachtlaankerk.nl. Uw mailadres nemen we dan meteen op in de ledenadministratie van onze wijkgemeente. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over het installeren van de Scipio app.

b. mocht dit niet lukken, dan kunt u zich voor de komende vier diensten telefonisch aanmelden via nummer 06 – 188 131 69, iedere **woensdag of donderdag tussen 11.00 en 17.00 uur**.

c. autodienst: maakt u gebruik van de autodienst dan komt uw aanmelding binnen via de coördinator van de autodienst.

Vanaf vrijdagavond 20.00 uur kunt u zich niet meer aanmelden. Alle aanmeldingen worden dan op een rij gezet en de plaatsen toegewezen.

In de loop van de zaterdag krijgt u bericht of er voor u een plaats is gereserveerd.

Bij de reservering staat een kleur (groen en blauw) en een rijnummer.

Deze gegevens zijn nodig als u zondag naar de Jachtlaankerk komt.

Heeft u geen bevestiging gehad dan was er helaas voor deze zondag geen plaats voor u beschikbaar.

De kerkdiensten in de Jachtlaankerk worden ook online uitgezonden. U kunt de dienst van zondag a.s. online meevieren via deze link.:

<https://youtu.be/wZE9DirqZ3k>

En natuurlijk kunt u luisteren via de [kerkomroep](#).

De zondagsbrief vindt u **[hier](#)**

Voor deze zondag is er ook online materiaal voor de kinderen die niet in de kerk zijn, maar thuis kijken. In deze link kun je alles vinden:

<https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/vijfentwintigste-zondag-door-het-jaar-a.html>

Alvast veel plezier ermee!

Collecte

Uw bijdrage aan de collecte is zeer welkom. De collecte is deze week bestemd voor:

- Diaconie – vakantie minima
- Kerk
- Wijkkas

NL24ABNA0437038769 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn, o.v.v. “Jachtlaankerk”

Óf: scan met uw smartphone onderstaande QR code (niet met de scanner van uw bank-app). U wordt naar een “Tikkie” geleid waar u zelf het bedrag kunt invullen.



Middagprogramma Startzondag: Fietstocht met Vossenjacht!

Zondagmiddag 20 september start er een mooie, sportieve en coronabestendige activiteit voor iedereen die mee wil / kan doen! Er is een speciale puzzelfietstocht uitgezet, met onderweg een aantal leerzame vragen én een aantal “vossen” om te spotten: bekende Jachtlaanckerkers in bijzondere uitdossing. Zo is de tocht leuk voor alle leeftijden!

De fietstocht duurt ongeveer 1 á 1,5 uur en begint bij de Jachtlaanckerk. U kunt de fietstocht starten tussen 12.30 uur en 13.30 uur. U eindigt de fietstocht ergens tussen 14.00 en 15.00 uur bij de Jachtlaanckerk. Na een stempel van deelname wacht er nog een leuk prijsje. Na het ophalen van de stempel en prijs verlaat u weer het voorplein van de Jachtlaanckerk. Helaas is samenkomen niet mogelijk. Met deze fietstocht maken we er toch een mooie startzondag van passend binnen de maatregelen. U doet toch ook mee?

De routebeschrijving vindt u op de homepage van de website. Lukt u niet om de routebeschrijving te printen dan ligt er eentje voor u klaar tussen 12.30 – 13.30 uur bij het startpunt.



Installeren Scipio app

Om de Scipio app te gebruiken, is het noodzakelijk dat uw e-mailadres in het ledenstand wordt opgenomen. Wilt u de app gebruiken stuur dan uw e-mailadres door naar: koster.verhuur@jachtlaankerk.nl met daarbij uw (familie)naam. Zodra uw e-mailadres is verwerkt in de ledenadministratie krijgt u de uitnodiging om de app te downloaden.

U heeft de Scipio app op uw smartphone (mobiele telefoon) of tablet gezet (gedownload). Daarmee kunt u zich aanmelden voor de kerkdienst. Via onderstaande link ziet u een film met uitleg over het installeren van de app:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqtYma-u_rAhWPCewKHdBTD1MQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.scipio-app.nl%2Fdownload%2F&usg=AOvVaw0RILL1IBKRA4G1huQQrZl

U heeft geen toegangscode nodig voor het downloaden. Wel kunt u zelf een wachtwoord aanmaken als u dit prettig vindt. De instructie geeft u de juiste informatie.

Als u de app opent, kunt u kiezen om het door u zelf gekozen wachtwoord te gebruiken of te werken met herkenning van uw gezicht.

Na het inloggen opent zich het scherm waar staat: 10.00 uur Kerkdienst.

U klikt op de zondag van uw keuze – let dus goed op de juiste datum.

U klikt vervolgens op de kerkdienst en dan staat daarbij een groen vinkje met aanwezig. U klikt dat aan en dan bent u aangemeld. Komt u met meerdere personen dan klikt u nogmaals op het groene vinkje of er staat in het scherm de vraag met hoeveel personen u komt.

U hoort de zaterdag voorafgaand aan de dienst waar u zich voor heeft aangemeld of er voor u een plaats is gereserveerd. Heeft u geen bevestiging gehad dan was er helaas voor deze zondag geen plaats voor u beschikbaar.