

Verdieping in Noord-West



2020 - 2021

Op het programma voor het seizoen 2020 – 2021 staan weer allerlei activiteiten over onderwerpen die ertoe doen.

Meer dan anders is dit alles onder voorbehoud.

De onzekerheid over maatregelen in verband met de coronacrisis is vooralsnog groot.

Nu is nog niet te zeggen of alle activiteiten doorgang kunnen vinden. Wij hopen natuurlijk van harte dat we elkaar ook in het nieuwe seizoen rond interessante thema's kunnen ontmoeten.

Het aantal deelnemers zal soms beperkt zijn en voor elke activiteit is **aanmelding verplicht**.

Raadpleeg de websites voor het laatste nieuws.

Commissie Verdieping in Noord-West,

Senno Verduijn, coördinator

sennoverduijn@gmail.com tel. 055-3015039

Data om te noteren:

13 september 2020 (Lunch & Learn I)
17 september 2020 (Jona, de Profeet)
22 september 2020 (Bijbelse miniaturen)
24 september 2020 (Jona, de Profeet)
27 september 2020 (lunch & Learn II)
1 oktober 2020 (Jona, de Profeet)
2 oktober 2020 (Film, The Two Popes)
7 oktober 2020 (Worden en zijn)
4 oktober 2020 (Lunch & Learn I)
8 oktober 2020 (Jona, de Profeet)
20 oktober 2020 (Bijbelse miniaturen)
25 oktober 2020 (Lunch & Learn II)
28 oktober 2020 (Voorbereiden reis Jordanië
Jeruzalem)
1 november 2020 (Lunch & Learn I)
13 november 2020 (Film, Just Mercy)
21 november 2020 (Wie ben ik)
29 november 2020 (Lunch & Learn II)
6 december 2020 (Lunch & Learn I)
9 december 2020 (Rond de geboorte van Jezus)
22 januari 2021 (Film, As it is in heaven)
24 januari 2021 (Lunch & Learn I)
31 januari 2021 (Lunch & Learn II)
2 en 16 februari en 2 en 16 maart, groep1,
(wonderverhalen)

8 februari + 11 en 25 maart, groep 2, 's avonds
Leeskring "Raak de wonden aan"
10 februari 2021 (Nu ik oud word)
17 februari 2021 (Nu ik oud word)
18 februari + 11 en 25 maart, groep 1, 's middags
(Leeskring "Raak de wonden aan"
21 februari 2021 (Lunch & Learn I)
24 februari 2021 (Nu ik oud word)
28 februari 2021 (Lunch & Learn II)
18 februari 2021 (Plaatjes kijken)
2 maart 2021 (Plaatjes kijken)
10 maart 2021 (Voorbereiden reis Jordanië
Jeruzalem)
16 maart 2021 (Plaatjes kijken)
28 maart 2021 (Lunch & Learn II)
28 maart 2021 (Plaatjes kijken)
13 april, 11 en 25 mei, 8 juni, groep 2
(wonderverhalen)
20 april, 18 mei, 1 en 15 juni, groep 3 's middags
(wonderverhalen)
20 april, 18 mei, 1 en 15 juni, groep 4, 's avonds
(wonderverhalen)
6 - 16 april 2021 (Reis naar Jordanië en
Jeruzalem)

17/09, 24/09, 01/10, 08/10

Jona, de profeet

Donderdagen: 10.30-12.00 uur **Pleinhuis**

‘De ongemakkelijke waarheid’

Het boek Jona wordt gelezen in de liturgie van Grote Verzoendag.

Jona is een dwarsligger die zijn lezers opschudt in hun vrome zelfgenoegzaamheid.

Genade over de grenzen van het eigen geloof.

Met elkaar spreken langs de lijnen van de tekst.

ds. Bert Schüssler

13/09; 04/10; 01/11; 06/12 2020 // 24/01; 21/02;

Lunch & Learn (I)

Zondagen: 11.30 – 12.30 uur **Kelder**

21/03 Paasnacht Belijdenis?

Je bent jong (plm 18), en je gelooft .

Daar is wat over te zeggen.

Zeker weten en onzeker zijn.

Praten en eten met je mond vol ...

ds. Bert Schüssler

27/09; 25/10; 29/11 2020 // 31/01; 28/02; 28/03

Lunch & Learn (II) *(nieuw)*

Zondagen: 11.30 – 12.30 uur **Kelder**

Je bent jong+, hebt een volle agenda, een druk gezin,
weinig tijd, en je gelooft .

Daar is wat over te zeggen.

Zeker weten en onzeker zijn.

Praten en eten met je mond vol ...

ds. Bert Schüssler

22/09; 20/10

Bijbelse Miniaturen

Dinsdagen: 20.00 – 21.30 uur

Pleinhuis

Portretten van mensen en hun karakters.

Petrus- haantje de voorste

Paulus - uit de rabbijnse school geklapt



ds. Bert Schüssler

Movies that matter

Het is inmiddels traditie om in de Goede Herderkerk en met wie maar mee wil doen, films te kijken die ertoe doen: ‘movies that matter’. We kijken films die ons aan het denken zetten en waar we over na willen praten. Ook in het seizoen dat voor ons ligt gaan we dat doen: ‘coronaproof’, uiteraard.

Op het witte doek zullen de volgende films te zien zijn:

The Two Popes (2019): 2 oktober 2020, 19:00u



Een film gebaseerd op het aftreden van paus Benedictus en de verkiezing van paus Fransiscus in 2013. Twee pausen, die mens blijken te zijn, met vallen en opstaan. Twee zienswijzen, twee geloofstalen, twee zoektochten, twee worstelingen, één bijzondere vriendschap.

12

Just Mercy (2019): 13 november 2020, 19:00u



We volgen in dit op feiten gebaseerde verhaal de jonge advocaat en mensenrechtenactivist Bryan Stevenson. In Alabama verdedigt hij in de jaren '80 en '90 gevangenen, voornamelijk met zwarte huidskleur, die ten onrechte ter dood zijn veroordeeld, of niet de juiste juridische bijstand hebben gekregen. Met hart en ziel strijdt hij, in een wereld die bol staat van racisme, voor 'just mercy': enkel wat barmhartigheid, genade, mededogen. Helaas, ook in 2020 een zeer actueel thema.

12

As it is in heaven (2004): 22 januari 2021, 19:00u



‘Zoals in de hemel’. Een ontroerende Zweedse film over het leven dat soms een hel kan zijn, over de kracht om op te staan en je eigen stem vinden.

En op het eind

12

gaat de hemel open en zingen engelenkoren.

Data: vrijdagavonden 2 oktober 2020, 13 november 2020, 22 januari 2021

Tijd: 19:00 - 22:00u

Om 19:00u start de film: zoek dus voor die tijd een plekje. Na de film is er ruimte voor nagesprek.

Plaats: Goede Herderkerk

Begeleider: ds. Annelies Jans

Opgave: kerkrentmeesters@goedeherderkerk.info

7 oktober 2020

Scheppingsverhalen: worden en zijn

Uit allerlei culturen zijn ons scheppingsverhalen bekend. Ondanks veel verschillen in details zijn in die verhalen twee hoofdlijnen te ontdekken: het gaat in wezen om zijn of worden. Zo ligt in de Bijbel en in de Koran de nadruk op het 'zijn', maar in de Griekse mythologie juist op het 'worden'. Meestal is er een duidelijk begin, maar in andere tradities is er helemaal geen begin en is de kosmos eeuwig, zoals bij de Hindi's. Ook in de moderne kosmologie ligt het niet veel anders: in de verschillende 'scheppingstheorieën' die daar in zwang zijn, gaat het in wezen ook om worden en zijn. Ondanks de voortgang van wetenschap en techniek blijven essentiële vragen kennelijk in alle tijden dezelfde

Datum: woensdag 7 oktober 2020

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Plaats: Jachtaankerk

Inleider: Pier Slump

Opgave: pieraslump@gmail.com

21 november 2020

Voorstelling 'Wie ben ik?'

Zaterdag 21 november 2020 treedt Kees van der Zwaard op zijn geheel eigen wijze, op in een voorstelling over Dietrich Bonhoeffer 'Wie ben ik?'

In antwoord op de vraag 'wie ben ik?'

vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling 'Bonhoeffer – Wie ben ik?' volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord leeft op die vraag 'wie ben ik?'

Hij speelt samen met alt-violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.



Het is een indrukwekkend optreden waarin Kees zijn talenten laat zien.

Deze avond voor heel Apeldoorn, wordt gehouden in de Grote Kerk, aanvang 20.00 uur. Toegang € 10,00.(aan de zaal). Aanmelden verplicht: vonc@3ranken.nl .



Catechese groep 7 en 8



De Jachtlaankerk en de Goede Herderkerk verzorgen samen catechese voor kinderen uit groep 7 en 8. Groep 7 komt samen in het najaar van 2020, in de Goede Herderkerk, onder leiding van ds. Annelies Jans. Groep 8 ontmoet elkaar in het voorjaar van 2021, in de Jachtlaankerk, o.l.v. ds. Michiel de Leeuw.

Rode draad is: ‘Wat zie je en wat betekent het?’ We hebben het over allerlei dingen die je in en rond de kerk hoort en ziet. We vertellen verhalen, we gaan samen een keer ergens naar toe, we versieren kaarsen, je leert een paar woorden Hebreeuws, en nog veel meer. Een leerzame en gezellige ontdekkingstocht!

Meer informatie bij ds. Michiel de Leeuw:
predikant@jachtlaankerk.nl, 06-42089096

En ds. Annelies Jans:
predikant@goedeherderkerk.info, 06-39183639)

9 December 2020

Verhalen rond de geboorte van Jezus

Marcus en Johannes vermelden niets over de geboorte van Jezus, zij lijken daarin niet geïnteresseerd.

Daartegenover vertellen Matteüs en Lucas ieder een heel eigen versie. Maar er zijn meer verhalen over de geboorte van Jezus.



In deze lezing kijken we eerst naar de opbouw en naar enkele verschillen tussen de verhalen van Matteüs en Lucas.

Daarna kijken we wat enkele apocriefe evangeliën (= die niet opgenomen zijn in de bijbelse canon) over die geboorte zeggen.

En tenslotte kijken we wat de Koran vertelt over de geboorte van Isa/Jezus.

Een goede voorbereiding op Kerst.

Plaats: Jachtlaan Kerk

Op woensdag 9 december om 20.00 uur

Info en leiding: Gerrit Ruiterkamp (em. predikant)

t. 055-8442110 gerritruiterkamp@gmail.com

Gesprekskringen 'Wonderverhalen in het Nieuwe Testament'

Wonderverhalen komen veel voor in het Nieuwe Testament, zeker in de evangeliën. Hier wordt iemand genezen, daar wordt brood vermenigvuldigd, verderop loopt iemand over water. De verhalen zijn even bekend als ongemakkelijk. Want wat moet je ermee? Kan het waargebeurd zijn? Is het symbolisch bedoeld? Of gaat er een appèl vanuit voor je eigen leven?

We gaan met elkaar een poging wagen om meer grip te krijgen op wonderverhalen. We leren over de thematiek en achtergronden van verschillende wonderverhalen. We



gaan met elkaar na welke interpretaties er mogelijk zijn. En we gaan in gesprek over de vraag welke ons het meest aanspreekt. We doen dit aan de hand van bijbelfragmenten, preekfragmenten, een lied, etc.

Er zijn vier wonderlijke bijeenkomsten:

- Introductie en natuurwonder
- Lichamelijke genezing

- Demonenuitdrijving
- Dodenopwekking

Deze kring wordt aangeboden voor 4 groepen van max. 10 personen:

Groep 1: dinsdagmiddagen 2 febr, 16 febr, 2 mrt, 16 mrt, 15.00 – 16.30 uur

Groep 2: dinsdagmiddagen 13 apr, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 15.00 – 16.30 uur

Groep 3: dinsdagmiddagen 20 apr, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 15.00 – 16.30 uur

Groep 4: dinsdagavonden 20 apr, 18 mei, 1 juni, 15 juni, **20.00 – 21.30 uur**

NB. Voor deze gesprekskringen was in het afgelopen voorjaar veel belangstelling. Vanwege de corona werden deze na de eerste bijeenkomst afgelast. De deelnemers van toen en belangstellenden op de wachtlijst worden opnieuw gepolst en krijgen voorrang bij aanmelding.

Locatie: Jachtlaankerk

Begeleider: ds. Michiel de Leeuw

Aanmelden: predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096.

Holy Soup voor 18+ers uit de JLK, GHK en GK



Elke laatste vrijdag van de maand komen we rondom een lekkere kop soep bij elkaar op verhaal in de Goede Herderkerk. Met jongeren uit onze drie kerken (en wie maar wil aansluiten!) koken en eten we samen. Figuurlijk gooien we ook allerlei ingrediënten in de soeppan: onze eigen verhalen, inzichten, vragen en antwoorden. Zo ontstaat er een heerlijk holy soepje! Schuif je aan?

Data: elke laatste vrijdagavond van de maand

Tijd: 17.30 – 20.30u

Plaats: Goede Herderkerk

Begeleider: ds. Annelies Jans

Opgave: appje/mailtje naar ds. Annelies, 06-39183639 / predikant@goedeherderkerk.info

Leeskring 'Raak de wonden aan' van Tomáš Halík



De Tsjechische priester-filosoof Tomáš Halík is een van de meest boeiende theologen van de afgelopen jaren. Sinds de vertaling van zijn boek 'Geduld met God' heeft hij ook in Nederland een groeiende lezerschare. Hij is erudiet, origineel, scherpzinnig en humoristisch. Niet altijd even

gemakkelijk te volgen, maar zeer de moeite waard!

In 'Raak de wonden aan' neemt Halík het verhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt. Hij betoogt dat wij in de kern geloven in een gewonde, want gekruisigde Jezus. In zijn wonden zien wij de wonden van de wereld en de mensheid. Wonden om aan te raken. Want, stelt Halík, wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden.

Deze kring wordt aangeboden voor 2 groepen van max. 10 personen:

Groep 1: donderdagmiddagen 18 febr, 11 mrt, 25 mrt, 15.00 – 16.30 uur

Groep 2: maandagavonden 8 febr, 1 mrt, 15 mrt, **20.00 – 21.30 uur**

Bijeenkomst 1: pagina 1 – 66

Bijeenkomst 2: pagina 67 – 118

Bijeenkomst 3: pagina 119 – 180

Locatie: Jachtlaankerk

Begeleider: ds. Michiel de Leeuw

Aanmelden: predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096

Boek aanschaffen: ISBN 978 90 239 5417 0



18/02; 02/03; 16/03; 30/03

Plaatjes kijken met Marc Chagall

Donderdagen: 10.30-12.00 uur **Pleinhuis**

We waren nog niet uitgekeken.

Een schilderij van de meester en het Bijbelverhaal dat erbij hoort. Het gesprek loopt vanzelf.

ds. Bert Schüssler

6-16 april op reis

Jordanië en Jeruzalem, **Pleinhuis**

Vorbereidingsdatum: **28/10; 10/03**

Spoorzoekers



Middengeneratie, doe je mee?

Aan de hand van een Bijbels thema bespreken we actuele levensvragen. Zo leren we van en met elkaar. We starten in september en ronden in juni af met een gezamenlijke activiteit.

Weet je welkom en schuif een avondje aan om te kijken of dit het spoor is dat jij zoekt!

Wanneer: Eén keer per maand

Waar: Bij een kringlid

Tijd: 20.00-21.30 uur

Voor wie: Geïnteresseerden uit Goede Herderkerk, Jachtlaankerk, Grote kerk en omstreken!

Meer weten: Corina Besteman,
h.besteman@chello.nl, 06-44046837

10, 17 en 24 februari 2021

Gespreksgroep 'Nu ik oud word'

Met anderen praten over ouder worden en de laatste levensfase is niet altijd gemakkelijk.

We gaan dat 3 ochtenden doen aan de hand van een brochure van de Raad van Kerken in Nederland.



Thuis lezen we drie artikelen uit die brochure en bespreken ze met elkaar:

- 'Kwetsbaarheid als waarde' (van journalist Teun Jan Tabak)
- 'Omgaan met de laatste levensfase vanuit Bijbels perspectief' (van theoloog Erik Borgman)
- 'Ethische kanttekeningen bij voltooid leven' (van ethicus Theo Boer).

De brochure kost € 9,- (ook zonder deelname verkrijgbaar)

Het maximaal aantal deelnemers is 10.

Plaats: Goede Herder Kerk

Op 3 woensdagochtenden: 10, 17 en 24 februari. 10.00 – 11.30 uur

Opgave voor 3 februari.

info, aanmelden, leiding en brochure: Gerrit Ruiterkamp (em. predikant)

t 055-8442110 gerritruiterkamp@gmail.com

Taizéreis zomervakantie 2021



De voorbereidingen voor de reis in 2020 waren vergevorderd. Een hoop jongeren uit veel verschillende Apeldoornse kerken waren enthousiast, en gaven zich al op. Maar corona gooide

roet in het eten. Nu staat de reis op de planning van 2021.

We trekken in de zomervakantie naar de kloostergemeenschap Taizé, een klein plaatsje in het midden van Frankrijk. Want dat is dé plek om een hoop rust en bezinning te vinden, maar ook een heleboel gezelligheid met jongeren uit de hele wereld.

Voor nu kunnen we er helaas nog niet veel meer over zeggen. Wil je op de hoogte gehouden worden van de plannen? Stuur dan een berichtje naar ds. Michiel de Leeuw (predikant@jachtlaankerk.nl / 06-42089096). Je kunt natuurlijk ook zelf al even rondkijken op de website van de gemeenschap van Taizé: <https://www.taize.fr/nl>.

Moldaviëreis zomervakantie 2021



Met jongeren uit verschillende kerken in Apeldoorn (Goede Herderkerk, Bronkerk,

Grote Kerk) hebben we vorig jaar een indrukwekkende reis gemaakt. We reisden af naar Moldavië, waar we ons hebben ingezet voor de allerarmsten: jong en oud. Klussen, spelletjes met kinderen, voedselpakketten uitdelen, noem maar op. Een reis om nooit te vergeten.

In de zomervakantie van 2021 willen we weer gaan. Want er is nog zoveel te doen in Moldavië. En jij kunt mee (ongeacht uit welke kerk je komt)! Lijkt het je interessant, wil je misschien wat meer informatie? Stuur dan een berichtje naar Lusanne Douma: 06-52572805.

Attendering op andere activiteiten

Workshop Werk en Zingeving

Woensdag 30 september 2020 19.30 uur door Heidi Jansen

Wat geeft jou zin in je werk? Zingeving gaat om meer dan plezier en geluk, zingeving gaat een laagje dieper en heeft te maken met het ervaren van betekenis en verbondenheid.

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die het leuk en belangrijk vindt om eens stil te staan bij zingeving en werk. En dan wordt niet alleen betaald werk bedoeld.

We starten met een luistersessie van drie kwartier. Heidi Jansen vertelt over haar onderzoek naar werk en zingeving en gaat in op de vraag of de Corona-pandemie de zin in ons werk zal veranderen.

Daarna gaan we met elkaar ontdekken wat ons persoonlijk zin geeft. Je maakt kennis met twaalf thema's die raken aan zin in je leven en je werk. Vragen die onder andere aan de orde komen zijn: Wat geeft jou plezier en voldoening? Waarmee voel je je verbonden? Welke waarden zijn leidend in jouw leven? Hoe kun je van betekenis zijn voor anderen?

Je gaat naar huis met een aantal ideeën en handvatten om meer zin in je werk en leven te ervaren

Kosten .€ 7,00 te betalen aan de kerkzaal van de Drie Ranken.

Opgave via vonc@3ranken.nl.

Opgave vooraf verplicht.

Heidi Jansen (1963) is loopbaanadviseur en opleider. Ruim vijftientig jaar was ze in gesprek met mensen over hun werk. Ze studeerde geestelijke verzorging aan de Rijksuniversiteit Groningen om meer te begrijpen over hoe mensen zin geven aan het leven

€€n. In 2017 werd haar boek 'Werk en Zingeving' gepubliceerd.

Achtergrond

Zingeving en werk

Werk is één van onze belangrijkste bronnen voor zingeving. Werk kan namelijk een plek zijn waar we gezien en gewaardeerd te worden, waar we deel zijn van een gemeenschap. Werk geeft structuur aan ons leven en werk geeft bestaanszekerheid. Een belangrijke voorwaarde voor zingeving is dat we ons geborgen voelen en dat heeft werk ons lange tijd geven. Echter, die geborgenheid wordt door flexibilisering en de voortdurende dreiging van reorganisaties steeds meer aangetast. Daarnaast komt ons werkplezier ook nog eens onder druk te staan door de nadruk die er de afgelopen decennia is komen te liggen op persoonlijk succes, op prestaties en continue concurrentie met elkaar. Er is een vertoog (een gemeenschappelijk verhaal over hoe de wereld in elkaar zit) ontstaan, waarin we steeds moeten bewijzen dat we succesvol zijn. We moeten zelfsturend zijn en zijn verantwoordelijk voor onze *employability*. Dat vinden we vanzelfsprekend, maar is dat eigenlijk wel zo? Wat zijn de kosten van deze manier van naar de werkelijkheid kijken? En is een andere zienswijze mogelijk? Het antwoord daarop is ja!



Lezing, Als kinderen andere wegen gaan.

27 oktober 20:00 uur, Margriet van der Kooi in De Drie Ranken.

Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk en hun ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan. De tieners, twintigers en dertigers van nu maken kennis met heel andere horizonten dan hun ouders en grootouders. Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Datzelfde geldt voor geloof en levensoriëntatie. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld. Margriet van der Kooi bespreekt thema's als loslaten, teleurstelling als een weg naar God, vertrouwen en identiteit.

Margriet van der Kooi is geestelijk verzorger in het Hofpoort ziekenhuis in Woerden. Toegang € 7,00.(aan de zaal van de Drie Ranken). Aanmelden verplicht via vonc@3ranken.nl



Passage is een Christelijk-maatschappelijk vrouwen netwerk. Leden ontvangen het blad Passage Magazine. Er zijn boekenkringen, films/DVD's clubs en museum uitstapjes, indien mogelijk. Het lidmaatschap loopt van januari tot december en was dit jaar 40 euro.

We hebben geen maandelijkse ontmoetingen meer, maar 2 keer in het najaar en 3 keer in het voorjaar.

De bijeenkomsten zijn in de kerk zaal van de **Goede Herderkerk, Asselsestraat 199**, van 14.15 uur- 16.00 uur.

We hopen dat we het programma kunnen uitvoeren door de Coronacrisis, informatie zie ondergetekende.

2020

21 okt. "Wereldwonderen, de 7 oude en de 7 nieuwe".
Dhr.R. van Eck, Doornwerth
Hij vertelt over de klassieke wereldwonderen die er niet meer zijn en over de nieuwe wereldwonderen die staan in Amerika, Azië en China. Mooie foto's en video's, ondersteund met bijbehorende muziek.

18 nov. "Stichting Ambulance wens".
Dhr. K. Veldboer, Rotterdam
Hij vertelt over het werk van 270 geschoolde vrijwilligers die de laatste wensen van ernstig zieken willen uitvoeren .

2021

6 jan. Nieuwjaarsontmoeting
In de Herberg, van 10 uur-11.30 uur

17 febr. Jaarvergadering en "Onze prachtige Veluwe".
Dhr. H. Kats, Apeldoorn
Hij vertelt over de omliggende bosgebieden en het wild dat daar voorkomt, ook natuur en cultuur in het Paleispark en bos.

In maart kunnen we een begeleide wandeling met hem maken.

17 maart “Vergeten groenten en eetbare wilde planten”.
Mevr. E. Halma, Lunteren
Ze is natuurgeneeskundig therapeut en voedingsdeskundige en vertelt over groenten waarvan we de smaak vergeten zijn, herkomst, voedingswaarde en vaak ook hun ondersteunende werking bij klachten. In de pauze kunnen we ook wat proeven.

7 april Slotavond, gezamenlijk met de Maten, adres: Koperslagersdonk 4-6 de Maten, **aanvang 19.45 uur**.
“Parels uit de schatkist van de harpmuziek”.
Harpiste Regina Ederveen, Doornspijk.
Ze haalt attributen uit een schatkistje als opmaat voor het te spelen stuk, vertelt anekdotes erbij en geeft achtergrondinformatie.

Informatie bij Mieke Bakker-Beun, secretaris van Passage
Apeldoorn west
Tel. 055 355 1878, e mail: Mieke.beun@gmail.com.
Gasten zijn welkom.