

**VERDIEPING in WEST +
PROGRAMMA 2018 / 2019**

In het nieuwe seizoen 2018 / 2019 organiseren we een groot aantal cursussen, leerhuizen en lezingen over onderwerpen die ertoe doen. Ook dit jaar rekenen we op een grote kring van belangstellenden, binnen en buiten onze beide wijkgemeenten. Wij zijn daarom verheugd dat ook de activiteiten van de Grote Kerk nu in dit programma zijn opgenomen (vandaar de + achter West). In de loop van 2019 zullen er nog enkele cursussen bijkomen die nu nog in voorbereiding zijn. Via de websites en 'Perspectief' houden we u op de hoogte.

*Commissie Verdieping in West: Senno Verduijn,
sennoverduijn@gmail.com tel. 055-3015039
Pleun de Heer,
pleunl@kpnplanet.nl tel. 055-5223471*

Bijbellezen met de rabbijnen over familieruzies, rivaliteit, belofte en zegen

Elke twee weken op de dinsdagmiddag lezen we de verhalen over Abraham en Sara, Isaak en Ismael, Sara en Hagar uit het bijbelboek Genesis. We lezen de verhalen samen met rabbijnse commentatoren uit de loop der eeuwen. De teksten inclusief de rabbijnse commentaren zijn voor iedereen in het Nederlands beschikbaar. We starten weer bij Genesis 22.

Data: **dinsdagen** 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 december 2018

Tijd: 15.30 – 17.00 uur

Plaats: Jachtlaankerk

Begeleider: ds. Harry Smit

Opgave: ds. Harry Smit: predikant@jachtlaankerk.nl
tel. 055-3016797

Maria Magdalena

De Bijbelse figuur van Maria Magdalena heeft inmiddels een bijzondere status. Dan Brown maakte in 2003 in de Da Vinci Code haar tot de partner van Jezus en verwees daarbij naar oeroude geschriften als het Evangelie van Philippus en het Evangelie van Maria Magdalena. Inmiddels zijn er ook diverse wetenschappelijke boeken over haar gepubliceerd. De moeite waard dus om in 5 leerhuisbijeenkomsten op zoek te gaan naar zin en onzin rondom deze bijzondere vrouw. We lezen naast de bijbelse teksten ook uitgebreid uit de hierboven genoemde evangeliën. Alle teksten worden in het Nederlands ter beschikking gesteld.

Er is een middag- en een avondgroep.

Data: **woensdagmiddagen en -avonden** 19 sept., 3 en 17 okt., 7 en 21 november

Tijd: 15.00 – 17.00 uur en 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Jachtlaankerk

Begeleider: ds. Harry Smit
Opgave: ds. Harry Smit: predikant@jachtlaankerk.nl
tel. 055-3016797

Quality Hour

Een aantal keer per jaar houden we in de Goede Herderkerk een korte, eigentijdse viering: Quality Hour genaamd – dé dienst voor de middengeneratie! Het is een mooie manier om je samen met anderen bezig te houden met wat er werkelijk toe doet in het leven. We bieden je een moment van even stilstaan, van bezinning, en ontmoeting. Quality time, dus. Elke keer staat er een ander thema centraal waar we allemaal mee te maken hebben, we luisteren naar en zingen moderne liederen, iemand vertelt iets over zijn/haar leven en dromen, en is er een korte meditatie. Daarna is het tijd voor een borrel en een goed gesprek over wat er aan de orde is gekomen. Voor kinderen hebben we altijd een leuk programma, dus ook zij zijn van harte welkom!

Data: **zondagmiddagen:** de eerstvolgende Quality Hours zijn op 30 september en 18 november 2018. De data in 2019 worden later bekendgemaakt.

Tijd: 16.00 – 17.00 uur

Plaats: Goede Herderkerk

Voorganger: ds. Annelies Jans

Movies that matter

Met elkaar een film kijken en vervolgens daarover napraten: dat is wat we gaan doen in de Goede Herderkerk. Iedereen, jong en oud(er), is van harte welkom! Wat voor films?

Movies that matter (geïnspireerd op het gelijknamige filmfestival): op het witte doek zien we films die ertoe doen,

films met een goed verhaal, films waar je verder over na wilt denken en wilt praten.

We beginnen 19 oktober 2018 met de indringende film *'Des hommes et des Dieux'* (2010): een film over acht Franse monniken in Algerije, die in harmonie en vriendschap leven met hun islamitische dorpsgenoten. Als terreur en geweld de overhand krijgen, nemen de monniken een dapper besluit.

Een film over trouw tot het uiterste...

Op 11 januari 2019 schittert de film *'Still Alice'* (2014) op het witte doek. We volgen Alice Howland: een echtgenote, een moeder, en prestigieuze taalwetenschapper op Harvard University. Langzamerhand raakt Alice – 50 jaar oud – de grip op haar geordende leven kwijt: want Alice heeft alzheimer. *'Still Alice'* is de titel van de film: 'nog steeds Alice'. Ondanks alles, ondanks de alzheimer, is Alice nog steeds Alice. De film roept vragen op als: als alles wegvalt, wat blijft er dan van je over, wie ben je ten diepste? 'Ken je/Je mij, wie ben ik dan?'

Tijdens de derde filmavond, op 15 maart 2019, gaan we kijken naar de film *'Moonlight'* (2016). We ontmoeten Chiron: een homoseksuele, donkere jongen, die opgroeit in één van de ruigste buurten van Miami. We zien hem als kind, tiener en volwassene worstelen met zijn aan drugs verslaafde moeder, zijn mannelijkheid en zijn geaardheid. Waagt Chiron de sprong in het diepe: durft hij zich aan het leven toe te vertrouwen?

Data: **vrijdagavonden** 19 oktober 2018, 11 januari 2019, 15 maart 2019

Tijd: 19.00 – 21.30 uur

Plaats: Goede Herderkerk

Begeleider: ds. Annelies Jans

Opgave: ds. Annelies Jans: cpaejans@gmail.com
tel. 06-391836

Vrijdagretraite Herademen

Een retraitsdag om te herademen en bij je bron te komen. Ervaar de kracht van de stilte, met het kloosterritme als inspiratiebron. Meditatie, tekstreflectie, uitwisseling, muziek, deelname aan de kloostervieringen en heerlijke kloostermaaltijden. De stilte leren.

Datum: **vrijdag** 26 oktober 2018

Plaats: Dominicanen Klooster, Huissen

Begeleiders: ds. Bert Schüssler en dominicaan Henk Jongerius

Opgave: ds. Bert Schüssler:

predikant@grotekerkapeldoorn.nl

Job, een bijbelboek lezen

Het raadsel van het lijden. Het gaat Job goed. Een rijk, gezegend godvrezend mens is hij. Dan richt de satan hem ten gronde. Alles verliest hij. Hij wordt tot het uiterste gedreven, maar blijft geloven. Het grootse deel van het boek Job is een poëtische weergave van een gesprek tussen de hoofdpersoon en drie vrienden. Zij vinden dat zijn noodlot komt door zijn zonden. Hij betuigt zijn onschuld. Uiteindelijk wordt Job door God in eer hersteld. Zijn vrienden zaten ernaast. Een indrukwekkend bijbelboek over een moeilijke vraag.

Data: **donderdagochtenden** 27 september; 4, 11 en 18 oktober

Tijd: 10.30 uur

Plaats: kleine consistorie Grote Kerk

Begeleider: ds. Bert Schüssler:

predikant@grotekerkapeldoorn.nl

Vragenvuur, Tien Woorden

Tien scheppingswoorden aan het begin. Tien machtwoorden bij de uittocht. Tien woorden die het leven ordenen aan de voet van de berg Sinai. Het volk van God is vrij, bevrijd aan de slavernij. Hoe nu om te gaan met vrijheid? Tien Woorden klinken. Niet als geboden, maar als leefregel, als 'Weisung', zoals Martin Buber het noemde. Woorden die grote invloed gehad hebben op ons denken over wat wel en wat niet.

Data: **dinsdagavonden** 2 oktober, 6 en 27
november; 22 jan., 19 feb. en 19 maart

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Plaats: gebouw Irene (bij de Grote Kerk)

Begeleider: ds. Bert Schüssler:

predikant@grotekerkapeldoorn.nl

Plaatjes kijken met Van Gogh

Met woorden kun je veel zeggen. Maar niet alles. Kleuren en afbeeldingen kunnen helpen. Hoe heeft Vincent van Gogh bepaalde bijbelse thema's geïnterpreteerd? De barmhartige Samaritaan bijvoorbeeld. En waarom die steeds weer terugkerende zonnebloemen? Met de plaatjes erbij, denkend aan het leven van de kunstenaar, komen we bijbelse thema's op het spoor. We brengen een deel van onszelf in gesprek.

Data: **woensdagochtenden** 20 februari, 6 en 20
maart en 4 april 2019

Tijd: 10.30 - 12.00 uur

Plaats: gebouw Irene (bij de Grote Kerk)

Begeleider: ds. Bert Schüssler:

predikant@grotekerkapeldoorn.nl

Inleiding in het denken van Spinoza

Het denken van Spinoza (1632-1677) mag zich tegenwoordig in een warme belangstelling verheugen. In het middelpunt van zijn filosofie staat God, de onpersoonlijke oergrond. Al wat is, is een voorbijgaande verschijningsvorm waarin deze eeuwige oergrond zich uitdrukt. Eén van die verschijningsvormen is de mens, aan wie het gegeven is aan Gods eeuwigheid te participeren als hij erin slaagt ‘zijn verstand te vervolmaken’.

Het ging Spinoza er in de eerste plaats om een leven te leiden waarvan de blijdschap de grondtoon zou zijn. Het betoog over God, de juiste wijze van denken, de menselijke passies en de beste manier waarop de mensen hun samenleving zouden kunnen organiseren, moet de weg plaveien naar dat leven in blijdschap.

We beginnen de cursus met de lectuur van de *Inleiding* die Spinoza schreef bij zijn *Verhandeling over de verbetering van het verstand*. In deze tekst beschrijft hij de existentiële crisis die hem tot de filosofie bracht.

Data: **woensdagavonden** 24 en 31 oktober en 14 november

Tijd : 20.00-22.00 uur
Bij voldoende belangstelling ook 's middags van 15.30-17.30 uur

Plaats: Jachtlaankerk

Begeleider: ds. Foeke Knoppers

Opgave: ds. Foeke Knoppers: fknoppers@hetnet.nl

N.B.: opgave is noodzakelijk want tevoren worden u teksten toegezonden

Wat is waarheid ?

Pilatus stelde Jezus de vraag: "Wat is waarheid?", en wachtte het antwoord niet af. Pier Slump wil dit bijbelfragment gebruiken om iets te vertellen over het begrip 'waarheid'. Hij zal laten zien hoe dit begrip in religies vorm gekregen heeft en hoe door de geschiedenis heen diverse filosofen met dit begrip hebben geworsteld. Er zal volop gelegenheid zijn tot discussie of gesprek.

Datum: ~~woensdag 28 november~~ **dinsdag** 27 november

Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Plaats: Jachtlaankerk

Begeleider: Pier Slump

Het Goede Leven

Vragen naar het goede leven zijn zo oud als de mensheid. De oude Grieken hebben zich daar al uitvoerig mee beziggehouden. In later eeuwen duikt het thema ook weer steeds op. Tegenwoordig verschijnen er opnieuw talloze boeken over levenskunst en verwante onderwerpen. Reden genoeg om hier twee avonden aan te wijden.

Data: **woensdagen** 16 en 23 januari 2019

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Jachtlaankerk

Begeleider: Pier Slump

Spoorzoekers (voorheen 25 +)

Wil je praten over verschillende onderwerpen, die te maken hebben met God, de Bijbel en allerlei zaken die daarmee samenhangen, dan ben je van harte welkom bij Spoorzoekers (voorheen 25+ Groep). We praten, luisteren, zoeken en delen kennis en visies. Ongeveer één keer per maand komen we bij elkaar bij iemand thuis. Groepsleden brengen zelf onderwerpen in. Het komende seizoen worden de avonden verzorgd door de leden van de groep.

Onze eerste bijeenkomst is op donderdag 20 september aanstaande. We beginnen om 20.00 uur en gaan die avond praten over het Thomas evangelie. Andere onderwerpen die dit seizoen behandeld zullen worden zijn Re-bible, Kerkhistorie, het boek “Morgen verder”, beeldkaarten, Toon Hermans en Jonathan Sax.

Als je wil eens wil komen kijken, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Je kunt ieder moment van het seizoen aansluiten. Voor meer informatie over thema's, plaatsen en tijden kan je contact opnemen met Adilia Bekking, awj.Bekking@planet.nl / 055-3561920 of 06-22555677. Je kunt ieder moment van het seizoen aansluiten of gelijk vanaf de start van het seizoen op 20 september. We vinden het in ieder geval leuk als je komt!

Graag tot ziens!

PROGRAMMA **PASSAGE** APELDOORN WEST

Passage is een Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging. Leden ontvangen het blad Passage Magazine, er zijn boekenkringen, Films/DVD clubs, een fietsclub, en museum uitstapjes.

We hebben geen maandelijkse ontmoetingen meer, maar 2 keer in het najaar en 3 keer in het voorjaar.

De bijeenkomsten zijn in de zaal van de Jachtlaankerk van 14.15 uur- 16.00 uur.

2018

17 okt. "Sprengen en beken in Ugchelen".
Dhr. H. Geurts uit Apeldoorn
Hij vertelt en laat ons zien hoe ze zijn ontstaan en het doel van de sprengen, beken en watermolens.

21 nov. "Jezus in de Koran".
Mevr. L. Verduijn-Hofland, Apeldoorn
Jezus wordt in de koran vaak genoemd. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen met de christelijke traditie?

2019

9 jan. Nieuwjaarsontmoeting
In de Herberg, van 10 uur-11.30 uur

20 febr. "Koninklijke akten, de burgerlijke stand en de achter- en voornamen vanaf 1800".
Dhr. W. Zondag, Baarn
Met hulp van de beamer krijgen we van alles over namen in de Franse tijd, het naamrecht, gekke

namen, moderne ontwikkelingen enz. Het is ook onze Jaarvergadering met de verslagen.

20 maart “Het ontstaan van het vrouwenkiesrecht en de ontwikkeling ervan, vooral ook in verband met het 100 jarig bestaan van de NCVB waaruit Passage is ontstaan”.

Mevr. Tj. De Haan, Amsterdam

Mevrouw Tjarda de Haan is betrokken bij de organisatie “Atria”, een denktank op het gebied van vrouwen emancipatie.

24 april Slotavond, gezamenlijk met de Maten, adres: Koperslagersdonk 4-6 de Maten, **aanvang 19.45 uur.**

“Veenhuizen, gesticht uit weldadigheid”.

Dhr. J. de Maar, Assen

Informatie voor Passage Apeldoorn west bij Mieke Bakker-Beun, Mieke.beun@gmail.com,

tel. nr. 055 355 18 87.

Gasten zijn welkom.