



Jachtlaankerk

Zondagsbrief 13 januari 2019

Voorganger : ds. Loes Kraan
Organist : Roland Zeilstra
Pianist : Arie Kooiman
Solist : Henk van der Molen

Orde van dienst

1. De ontmoeting

- Orgelspel
- Begroeting door de ouderling van dienst Marijke Schippers
- Ieder gaat (zo mogelijk) staan
- Zingen: JLB 8
- Stil gebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is en het werk van Zijn handen niet loslaat
- Ieder gaat zitten
- Zingen: JLB 128, 1 solo

• Kyriëgebed

- Glorialied: Lied 128, 2 en 3: allen

2. De lezingen en de verkondiging

V: De Heer is met u allen
A: Zijn vrede is met u

- Gebed
- Zingen: Lied 685, 1 en 3 solo, 2, 4 en 5 allen

• Kinderen gaan naar de kinderkring

Wij gaan op weg met God.
Zijn licht gaat voor ons uit.
Wij gaan op weg met God,
want lief - de is ons huis.

1. Wij gaan op weg met God.
Zijn licht gaat voor ons uit.
Wij gaan op weg met God,
want lief - de is ons huis. Wij

de stemmen eindigen na elkaar

- Lezing: Lucas 3: 15-22
- Zingen: Lied 538, 2 en 4
- Lezing: Lucas 3: 23 en 38
- Zingen: JLB 94, voorzang en allen
- Overdenking
- Solo: "Ik heb je lief", Paul de Leeuw
- Inleiding op het volgende lied

1. On - ge - straft mag lief - de bloei - en,
vrij - uit zoe - ken naar de zon.
Lief - des loop ver - draagt geen boei - en;
laat haar stro - men als een bron!
Laat de lief - de maar ge - beu - ren
als een won - der van het licht,
als een re - gen - boog vol kleu - ren
door de he - mel zelf ge - sticht.

2. Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat.
God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk.

3. Liefde vraagt ons om ontferming tegen wie haar vlammen dooft. Wie haar rechten wil beschermen vindt in liefde zelf geloof.

Wie voor liefde is geschapen vreest ook niet bij tegenwind. Liefde is het hemels wapen dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop. Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop! Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. liefdes loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron!

3. Het verzamelen

- Gebeden
 - Voorbeden
 - Stil gebed
 - Onze Vader
- Mededelingen door de dienstdoende diaken Klazina Dobber
- Collecte,
- Zingen: Lied 1001, 2 en 3
- Zegen
- Orgelspel

*Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
U bent van harte uitgenodigd!*

Nieuws uit en voor de wijkgemeente

Collecte, tijdens de dienst

1. De eerst rondgang is voor de diaconie en Citypastoraat

De Herberg aan de Deventerstraat is voor een deel van de bezoekers de enige plek waar ze terecht kunnen voor contact, een helpende hand, een kopje koffie of een maaltijd. Dat het Inloophuis in de winter ruimer open is, wordt zeer gewaardeerd. De kerken van Apeldoorn zijn al jaren nauw betrokken bij dit diaconale werk. Uw bijdrage wordt gevraagd als teken van verbondenheid met de Stichting Citypastoraat die de voortzetting van dit werk mogelijk maakt

2. De tweede rondgang is voor de **Jachtlaankerk/ Kapel Hoog Soeren**, o.a. pastoraat en onderhoud gebouwen.

3. De derde rondgang is voor de **wijkkas** en is bestemd voor het **ouderenwerk**.

Door ondersteuning vanuit de wijkkas kunnen veel wijkgerichte activiteiten plaatsvinden. Vandaag noemen we het ouderenwerk in onze wijk. Een voorbeeld is het werk dat gedaan wordt door de Vrijwilligersdienst West. Een flink aantal vrijwilligers brengt regelmatig een bezoekje aan de ouderen in o.a. de Loohof en de verpleeghuizen. Soms wordt een attentie meegenomen.

Giften Diaconie

Giften bestemd voor de diaconie ontvangen we graag op de rekening nummer NL 19 RABO 0300 0951 12 ten name van Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn JLK. Bij voorbaat dank.

Gevraagd

De diaconie ontvangt graag namen van mensen die volgens u in aanmerking komen voor de zondagse bloemengroet. Indien u hiervoor iemand wilt voordragen dan kunt u naam en adres doorgeven aan Ada Breure, Telefoon. 055 3551664, e-mail: adenadabreure@tiscali.nl

Het Goede Leven

Woensdag 16 (en 23) januari spreken Pier & Dieuwke Slump over levenskunst, vroeger en nu. 20.00 uur in de Jachtlaankerk.

Verdieping in West+

In de hal ligt een foldertje met de cursussen en andere activiteiten in de komende maanden. Om mee te nemen.

Bloemen

De bloemen van vandaag worden, als groet van de gemeente, naar een aantal gemeenteleden gebracht.

Kerkdiensten zondag 20 januari 2019

Jachtlaankerk : ds. Hans Snoek

Kapel Hoog Soeren : geen dienst

Kopij volgende zondagsbrief

zondagsbrief@jachtlaankerk.nl

Petra Dam, tel 06-41564079